



Zondag 17 januari 2021 09.30 uur dienst in de Grote Kerk (zonder gemeenteleden) is te volgen via live stream  
> [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl) Voorganger ds. Ulbe Tjallingii

Ouderling van dienst: Aafke van der Zee, lector: Wibbina Schaap, organist: Otto Roelofsen  
Voorzanger: Ids Albertsma

Zondag 24 januari 2021 09.30 uur Grote Kerk, voorganger ds. Teunard van der Linden (online)

**Collectes:**

**voor het college van diaconie: Kerk = samen delen en de schaalcollecte college van kerkrentmeesters**

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg.  
Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Harlingen -Midlum.  
Ook zijn en blijven giften voor de diaconie van harte welkom op het rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen – Midlum NL 79 RABO 0325 5603 15 . Wij danken u voor uw collectebijdrage !

**Meeleven:** dhr. Jan Bakker ligt al enkele weken in het MCL met vocht achter de longen. Hij hoopt weer aan te sterken en spoedig naar huis te kunnen, maar qua gezondheid lukt dit nog niet.

Mw. Molenaar viel met de gladheid en liep daarbij een bekkenbreuk op. Zij moet thuis verder revalideren.

**Bloemengroet:** Ook dit weekend is er weer een bloemengroet. De bloemen werden met een groet en ter bemoediging gebracht naar **Mevr. Anneke Raven** (zij is in het UMCG aan een oog geopereerd) en naar **mevr. G. Schaap-Sinia** (het is een jaar geleden dat haar man is overleden).

**Overlijdensbericht:**

Dinsdag 12 januari 2021 is overleden **emeritus ds. Sijbren Poelman**, in de leeftijd van 69 jaar. Hij begon als predikant in Mariënberg in 1978 en was van 1996 – 2003 predikant van de Gereformeerde Kerk te Harlingen. Ds. en mevr. Poelman woonden destijds aan de Midlumerlaan en sinds een aantal jaren in Sneek. Door zijn ziekte verbleef ds Poelman de langste tijd in Woonzorgcentrum Ielânen in Sneek. Wij wensen Wilma, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en Gods nabijheid in deze tijd van afscheid nemen.

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaats vinden op maandag 18 januari 2021 om 11.00 uur. U kunt de dienst volgen via de livestream van de Oosterkerk in Sneek. <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11266> Er is gelegenheid tot condoleren op afstand op maandag 18 januari van 10.30 uur tot 11.00 uur in de Oosterkerk, Leeuwarderkade 18, te Sneek.

**Gedicht voor Sijbren Poelman van Jan Kegel**

*Ik vraag aandacht want mijn geloof waar ik voor ga.*

*Ik geef u tijd om te bekennen waarvoor ik sta*

*De zin van leven is een strijd*

*Ik heb mij nooit van mijzelf bevrijd*

*Het Goddelijk recht is mij gegeven*

*Een rechte overdracht is mijn grootste streven*

*Mijn stem verkondigt mijn smekend hart*

*Uw luisteren verlicht mijn smart*

*Ik vlucht uit wanhoop keer op keer*

*Mijn hoop en lief bestrijdt mij telkens weer*

*Waar kan ik mijn waardigheid nog houwen*

*Als mijn woorden hun overtuiging niet meer onderbouwen*

*Mijn lach en humor is alleen nog een herinnering*

*En kwam nog binnen in een steeds kleinere kring*

*Mijn hulp is zalig bij de Heer*

*Naar Hem verlang ik keer op keer*

*Neem mij mee verlos mij van deze strijd*

*U zij de glorie tot in eeuwigheid.*

**Erediensten tijdens de lockdown:**

De regering heeft de periode van lockdown verlengd t/m 9 februari. We weten allemaal waarom. In deze periode moet het aantal verplaatsingen en sociale bewegingen tot een minimum worden beperkt. Als kerk hebben we hiermee ook de maken. De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel vanaf nu t/m 9 januari alleen nog online diensten uit te zenden, die opgezet en uitgevoerd worden door een klein aantal medewerkers. De zondagse diensten blijven om 9.30 uur doorgaan, maar dan digitaal, zodat deze veilig thuis gevolgd kunnen worden. Het aantal zangers is ook teruggebracht tot maximaal 3. In de grote liturgische ruimte van de Grote Kerk is dit veilig te doen, mits de zangers zelf de regels strikt handhaven, maar dat geldt voor ons allemaal. We moeten deze periode als kerk en als samenleving samen doorkomen en zijn blij dat de zondagsbrief, Getijdenstroom en de live opname van de diensten tot nog toe gecontinueerd konden worden. Houd moed, heb lief. Dat zeggen we ook nu, in deze pijnlijke weken zonder ontmoetingen in de kerk. Het geplande afscheid van de Midlumerlaankerk op 7 februari zal ook doorgeschoven worden naar een later tijdstip. Meer hierover leest u de komende weken in de zondagsbrief en /of het kerkblad.

**Gemeenteleven tijdens de lockdown:**

De kerkenraad heeft alle activiteiten van het winterprogramma in de maanden januari en februari geschrapt. De moderamen- en kerkenraadsconsultaties verlopen (gedeeltelijk) online en per email in de weken t/m 9 februari. Daarna wordt opnieuw bezien wat mogelijk is. Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden of ds Tjallingi. Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand). De consistorievergadering van komende woensdag is twee maanden doorgeschoven naar 16 maart.

**Meditatie zondagsbrief 17 januari 2021**

Op zondag 17 januari start de Week van gebed voor de eenheid 2021 met als thema: “#blijf in mijn liefde”. De jaarlijkse gebedsweek is oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid. De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een andere groep in een ander land voorbereid onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid. Het jaarthema 2021 is ontleend aan Johannes 15 waar Jezus zijn leerlingen vertelt over zijn missie: de belangeloze belichaming van Gods Liefde in de wereld. Hij noemt zichzelf ‘de ware wijnstok’ waarvan de Vader de wijnbouwer is. Een rank die vrucht draagt wordt gesnoeid om meer vrucht te gaan dragen, dat is de progressieve dynamiek van Gods werk in deze wereld door de kracht van de Heilige Geest.

Alles wat die dynamiek moedwillig dwarsboomt is zonde tegen de Heilige Geest. Na de bestorming van het Capitool in Washington verscheen er online een bewerkte foto: het Vrijheidsbeeld in New York dat zich de handen voor de ogen slaat, een beeld van verontwaardiging over de waanzin van zinloos geweld en het oproepen tot haat. Jezus zou zeggen (Joh. 15, 23 en 25): ‘Wie mij haat, haat de Vader. Ze hebben mij zonder reden gehaat’. Hier gaat het over de haat tegen alles wat goed, waardevol, schoon, goddelijk en rechtvaardig is. Wie zich aan deze haat overgeeft verblindt zichzelf en onttrekt zich aan de Geest van de waarheid, die getuigt van de God die met overstelpende Liefde zijn schepping omvat en bejegend. En dan vervolgt Jezus (Joh 16, 1): ‘Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen’. Hij is dichtbij zijn eigen gewelddadige dood en bemoedigt zijn vrienden om de missie van geloof, hoop en liefde koste wat het kost trouw te blijven.

Die opdracht mag de kerk in woord en daad realiseren en ook ik als individu, in mijn klein hoekje, in mijn kring van dierbaren en in mijn ziel. In dit geloof zijn betekent voor mij ook: ik ben nooit alleen. God omringt mij met Heilige Geest, ik doe wat ik kan in woord, daad en gebed, om de liefde van God te verwelkomen, en vertrouw erop dat het in goede aarde zal vallen.

Dagelijks zien we talloze voorbeelden van hoe het Koninkrijk moedwillig wordt tegengewerkt. Ik hoop dat we dan Jezus’ bemoediging tot ons laten doordringen (Joh 16, 32-33): ‘Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Ik hoop op een goede week van gebed voor eenheid.

De innerlijke gezindheid die Jezus van ons vraagt vind ik prachtig verklankt in Lied 376 ‘Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister’ een mystieke tekst uit 1649 ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal dat we nu in coronatijd zo spaarzaam vieren.

Het lied vraagt ons de geheimen Gods niet te willen verklaren maar aanvaarden.

Voor een mooie koorversie, google naar: Schmücke dich, o liebe Seele (The Hastings College Choir);

Mei groetnis, ds. Ulbe Tjallingii

**Lied 376:**

*Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister,  
treed te voorschijn uit het duister  
om u met het licht te sieren  
en uw zaligheid te vieren.*

*God wil in zijn welbehagen  
u als gast aan tafel vragen,  
God, wien hemelen niet binden,  
in uw hart een herberg vinden.*

Ik wens u / jullie allen een gezegende zondag en een goede week.. Hartelijke groet, avdk-z