



Beste gemeenteleden,

Vandaag ontvangt u of via de mail of bij u in de brievenbus een zondagsbrief. Deze zondag 10 januari 2021 is er n.l. geen fysieke kerkdienst in de Grote Kerk. Dat betekent ook geen live-stream vanuit de Grote kerk. Zondagmorgen om 10.00 uur zal Omrop Fryslân een kerkdienst uitzenden, deze keer vanuit Heerenveen.

Zondag 17 januari 2021 bent u weer van harte welkom in de Grote Kerk of anders via de live-stream.

Voorganger die zondag is ds. Ulbe Tjallingii

ouderling van dienst: Aafke van der Zee, lector: Aagje Wouda, organist: Eeuwe Zijlstra

Collectes:

voor het college van diaconie: Kerk = *samen delen* en de schaalcollecte college van kerkrentmeesters

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg.

Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Harlingen -Midlum.

Ook zijn en blijven giften voor de diaconie van harte welkom op het rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen – Midlum NL 79 RABO 0325 5603 15 . *Wij danken u voor uw collectebijdrage !*

Omzien naar elkaar:

Ook dit weekend is er weer een bloemengroet. De bloemen werden met een groet en ter bemoediging gebracht naar

mw. J. Horrel-Zondervan, en naar dhr. Dirk Kamminga.

Dirk Kamminga heeft zijn sleutelbeen gebroken en vanaf hier wensen wij hem een spoedig herstel.

Meeleven:

Overlijdensberichten:

Op zaterdag 2 januari 2021 overleed op 72 jarige leeftijd Peter Louis Ambrosius Hoffmann, partner van onze ouderling Jet Twijnstra. De afscheidsdienst met aansluitend de crematie heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Wij wensen Jet, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht voor nu, maar ook in de tijd die komen gaat.

Ook op zaterdag 2 januari overleed Trijntje Roggen op 70 jarige leeftijd. Mw. Roggen was woonachtig in de Batting. De afscheidsdienst met aansluitend de begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden op Terschelling. Wij wensen familie en vrienden van mw. Roggen heel veel sterkte.

Maandag 4 januari is overleden Arie van Peet (Aat) in de leeftijd van 94 jaar. Dhr. van Peet verbleef het laatste jaar in de Spiker waar hij trouw werd bezocht door zijn vrouw Sippy van Peet.

De afscheidsdienst met aansluitend de begrafenis was zaterdag 9 januari 2021 vanuit de Grote Kerk.

Wij denken aan hen die achterblijven en wensen Sippy van Peet, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en Gods nabijheid.

*Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven
Waar ziekte ons klein maakt
onzeker en afhankelijk,
Laat ons leven dan niet verlopen in angst.*

*Als leven pijnlijk wordt
het broze lichaam vervalt:
Laat er een omarming blijven
Die ons draagt.*

*Laten er mensen zijn die ons vasthouden:
Doe zelf uw naam eer aan en laat u vinden
als wij u zoeken.
Amen.*

(gebed van Sytze de Vries nw. Liedboek blz 1372)



Meditatie : *'Ik was verheugd, toen men mij zei: Laten wij naar het huis van de HEER gaan.'* Ps. 122:1

De tekst is gewaagd op een zondag waarop de kerk gesloten is. Maar misschien daardoor krijgt deze aansporing van de dichter van Psalm 122 extra kracht. Zij wekt ons verlangen naar 'normale' tijden, die er in het oude Israël ook niet altijd waren. Denk aan de ballingschap. De dagen en jaren onder vreemd gezag en vreemde wetten, waarmee deze coronatijd al eens vergeleken is.

Ik stel mij voor, dat ook in normale omstandigheden niet iedereen in staat was, de feesten mee te vieren in Jeruzalem en op het tempelplein. De zieken en ouden van dagen bijvoorbeeld. Zij waren misschien ook wel eens mee opgetrokken met die vrolijke stoet pelgrims, de kinderen mee begrepen, die ons in de verte aan de avondvierdaagse doet denken.

Maar als ziekte je aan huis gebonden houdt, of ouderdom je mogelijkheden beperkt, hoe zit het dan met de vreugde van deze Psalm? In het tweede gedeelte van dit lied vinden we een antwoord op deze vraag. Daar wordt gezegd: *bid heil toe aan dit vredesoord*. Bid voor Jeruzalem! De letterlijke weg naar de tempel en de feesten ging en gaat gelijk op met de wegen die het hart mag kennen.

Ben je fysiek niet in staat om naar de kerk te gaan, of is de kerk een aantal zondag op slot, dan blijft er altijd nog de weg, die in ons hart geschreven mag staan: de weg van het gebed.

'Gelukkig de mens, in wiens hart de gebaande wegen zijn,' zegt een andere Psalm. Dat is een sterke tekst. In het hart vallen de beslissingen. In het hart liggen de uitgangen van ons leven verborgen, de liefde die ons draagt, de hoop die ons bemoedigt, het geloof dat ons heiligt.

De kerk is een zaak van het hart allereerst, en dan ook van stenen en gebouwen, stammen die optrekken, en ontmoeting met elkaar als broeders en zusters. Ook die houden wij in het oog (vers 8).

Het is een belofte én een opdracht: om ook elkaar in het oog en het hart te dragen, juist in tijden die daarom vragen en ook kansen bieden. Ook als de kerkdeur een keer op slot is. Laat de deur van ons hart altijd openstaan. Voor God en voor elkaar. Dan blijft de liefde stromen.

Ps. 122 : 1 en 3 :

*1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: 'Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.*

*3. Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.*

Met hartelijke groet, Teunard van der Linden

Afscheidsdienst Midlumerlaankerk

In de laatste Getijdenstroom werd aan u bekend gemaakt dat D.V. zondag 7 februari een afscheidsdienst in de Midlumerlaankerk zal worden gehouden.

In de gehele week daaraan voorafgaande (vanaf maandag 1 februari) zal de kerk iedere middag geopend zijn vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur, zodat iedereen nog langs kan komen. Cees Glashouwer heeft een PowerPointpresentatie gemaakt, die doorlopend gedraaid zal worden. Iedere middag zullen er een tweetal gastvrouwen/- heren aanwezig zijn om een ieder van een kopje thee/koffie te voorzien met daarbij een suikerkrakeling. Een krakeling staat symbool voor het begin en het einde en geeft een zoete nasmaak/herinnering. Als u het leuk vindt om ook een middag gastvrouw en/of gastheer te zijn, dan kunt u zich opgeven bij de scriba: avdkzegel@ziggo.nl / tel. 851995

Op de oproep om foto's en/of herinneringen van de Midlumerlaankerk werd goed gereageerd. Heel fijn en heel veel dank daarvoor. Met name ook dank aan Cees Glashouwer en Bertus Nijendijk, die hiervoor het initiatief hebben genomen.

Het boekje is intussen goed gevuld en zal een dezer dagen verder worden afgemaakt. We hopen het boekje dan tegelijk met de volgende Getijdenstroom bij u te bezorgen.

Opgave kerkdiensten:

Wilt u bij één of meerdere diensten aanwezig zijn in de Grote Kerk? U kunt zich aanmelden bij de scriba: mailadres avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch 0517 851995. Aub uiterlijk tot vrijdagavond 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag. Het max. aantal personen dat bij de diensten aanwezig kan en mag zijn is nog steeds 30. Dit is excl. diegenen die meewerken aan de dienst(en). Hierbij opnieuw het dringende verzoek om je wel op te geven, gezien het maximale aantal. Dit geldt voor ambtsdragers, voorzangers en gemeenteleden. Niemand uitgezonderd.....

Met een hartelijke groet van uw scriba....