

**Orde van zondag 17 januari 2021 Grote Kerk Harlingen**  
**Week van Gebed voor de Eenheid: Blijf in mijn liefde**  
**Voorganger ds. U. Tjallingii / Organist: Otto Roelofsen**

### **Orgelspel**

#### **Welkom door de ouderling van dienst**

##### **Aanvangslied 376: 1 en 2**

Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister,  
treed te voorschijn uit het duister  
om u met het licht te sieren  
en uw zaligheid te vieren.  
God wil in zijn welbehagen  
u als gast aan tafel vragen,  
God, wien hemelen niet binden,  
in uw hart een herberg vinden.

Ach ik honger naar uw goedheid,  
Zoon des mensen, naar uw zoetheid.  
Tranen schrei ik van verlangen  
om uw spijs te ontvangen,  
dorstende in al mijn denken  
naar de drank die Gij zult schenken,  
totdat brood en wijn mij geven  
deel, o Christus, aan uw leven.

#### **Bemoediging, groet en drempelgebed**

##### **Gebed bij de nood in de wereld**

##### **Glorialied: Lied 526: 4**

Juicht voor de koning van de volken,  
buigt voor zijn opperheerschappij,  
zingt halleluja! Uit de wolken  
komt ons zijn heerlijkheid nabij.  
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,  
legt vrede in elkanders hand:  
Hij die de beste wijn bewaarde  
roept ons ter bruiloft in zijn land!

#### **Moment met de kinderen**

##### **Groet**

##### **Gebed bij de opening van de Schrift**

##### **Eerste lezing: Genesis 50, 15-21**

##### **Lied 817: 1, 2**

O Christus, bron van lentebloei,  
doop ons in U om onze groei;  
vorm ons tot loten en doorstroom  
de takken aan uw levensboom.

De zomergloed van jeugd en kracht  
brengt opstand, twijfel, tranennacht –  
toch rijpt de oogst, een overloed,  
door Christus' regen rijk gevoed.

##### **Lezing: Johannes 15, 1-9**

##### **Lied 817: 3, 4 en 5 (met piano)**

De najaarskou, de jeugd gevluht,  
de takken dragen rijpe vrucht;  
ons warmt nu Christus' levensstroom  
en maakt ons lief en wijs en schoon.  
Het is zijn tijd, de winter komt,  
we keren weer tot onze grond.

In Christus zijn wij, onze ziel  
krijgt vleugels, vindt de bron opnieuw.

O Christus, wijnstok, levensbron,  
dank dat Gij U met ons verbond.  
Maak ons door woord en waterstroom  
weer vruchten van uw levensboom.

### **Overdenking**

#### **Orgel: S.S.Wesley (1810 – 1876) "Lead me Lord".**

##### **Geloofsbelijdenis: Lied 619: 1, 5 en 6**

Lof zij God in de hoogste troon,  
lof zij zijn eengeboren Zoon,  
die voor ons droeg der zonde loon.  
Halleluja, halleluja, halleluja!

Nu bidden wij U, Zoon van God,  
omdat Gij opstond uit de dood,  
geef ons nu uw genade groot,  
halleluja, halleluja, halleluja!

opdat wij, vrolijk en bevrijd,  
lofzingen in der eeuwigheid  
uw lieve naam gebenedijd.  
Halleluja, halleluja, halleluja!

#### **I.M. Dhr. A. van Peet**

#### **Dhr. S. Poelman**

##### **– aansluitend zingen :**

##### **Lied 221 : 3 (oude liedboek)**

In uw hoede zijn wij wel geborgen,  
en schoon eerlang 't oog ons breek',  
open gaat het op de grote morgen  
na deez' aardse lijdensweek.  
Welk een dag der ruste zal dat wezen,  
als we onsterf'lijk, uit de dood verrezen,  
knielen voor uw dankaltaar!  
Amen, Jezus, maak het waar!

#### **Gebeden, stil gebed en Onze Vader**

##### **Slotlied: Lied 910: 1 en 4**

Soms groet een licht van vreugde  
de christen als hij zingt:  
de Heer is 't die met vleugels  
van liefde hem omringt.  
Loopt alles ons ook tegen,  
Hij zal ons 't goede doen,  
Hij geeft na donk're regen  
een mild en klaar seizoen.

Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgenboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,  
God doet zijn hand toch open,  
zijn lof krijgt stem in mij.  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij.

**Zegen gesproken AMEN / Orgelspel**