



Welkom in de kerk

U ontvangt deze zondagsbrief als voorbereiding op de dienst. Ook brengen wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws in onze gemeente. Hebt u vragen, schroom dan niet één van onze ambtsdragers aan te spreken; zij helpen u graag! Deze brief wordt ook door de luisteraars van de kerkradio en thuisgebleven gemeenteleden gelezen.

Bij deze dienst

Zondag Voleinding. Een zondag van gedenken en vooruitzien, loslaten en vasthouden, in het bijzijn van (de) nabestaanden van hen die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Troost en bemoediging klinken vanuit Psalm 43 en het bijzondere moment van gedachtenis bij het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen. Licht dat weerlicht, overal.

Onderstaand gedichtje/kaartje hangt aan de kaarsen die wij ontsteken ter nagedachtenis aan onze dierbaren die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.:

*de draad van de liefde
verbindt mij
met jou
de draad van het gemis
verbindt mij met jou
zoveel draden verbinden mij
met zoveel mensen
altijd is er die draad met jou*

*ze doorkruist alle andere draden
ze geeft betekenis aan alle levensdraden
de draad van de liefde
verbindt voor altijd
de draad van het gemis
verweeft zich met die van de liefde*

Marius van den Berg

Zondag 22 november 2020: liturgische kleur: wit

09.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden Voleindingszondag

Ouderling van dienst: Annie van der Kooi-Zegel lector: Corina van der Meulen-Rozenga, organist: Eeuwe Zijlstra

Schriftlezing: Psalm 43 / Matteüs 25 : 32-35 / Er is deze morgen geen kindernevendienst

koster: Kees van den Nieuwenhuizen

We luisteren ook vanmorgen weer naar een aantal voorzangers. Deze morgen zijn dat een vijftal leden van de Cantorij

De coördinatoren zijn : Aafke van der Zee en Rintse Twijnstra. Voor gemeenteleden die vanmorgen nog niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, is de dienst gelijktijdig of eventueel ook later te beluisteren via www.pg-harlingen.nl .

De schaalcollecte (50-50) is bestemd voor Diaconie en deze morgen voor het Pastoraat, (zie hieronder)

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

50% van deze collecte gaat naar het Pastoraat en 50% voor eigen Kerk.

U kunt nog niet in de kerk aanwezig zijn maar u wilt ook bijdragen aan de schaalcollecte voor de kerk en Diaconie?

U kunt uw bijdrage o.v.v. 'schaalcollecte' overmaken op rekeningnummer NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. College van kerkrentmeesters en/of op bankrekeningnummer NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. College van diaconie.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag, met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar:

fam. Bolt-Dijkman, en naar dhr. G. Dethmers.

De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg wil brengen. Na afloop van deze dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Stilte Moment a.s. donderdag (26/11) gaat dit door, dit i.v.m. de presentatie avond "Een rondje om de Wester"!!

Meeleven:

- **Dhr. Dirk Westra** is afgelopen vrijdag thuisgekomen uit het MCL. We wensen hem en zijn vrouw moed en kracht.
- We denken ook aan **mw. A.E. Dekker-Vuursteen**, Molenaar klein Hospice.

Meditatie ‘Hij zal mij geleiden naar grazige weiden, Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust’ – Psalm 23

Grazige weiden spreken in het groene Friesland tot de verbeelding. Het gras groeit er, snede voor snede, in overvloed en verschaft het vee ook in de winter voedsel. In de deels bergachtige omgeving van Bethlehem, waar David opgroeide, was het ook door de zomerse hitte zoeken naar voedsel voor de kudde. We zien het beeld voor ons van een herder met zijn kudde, op zoek naar alles wat eetbaar is. En des avonds het hele spul in bewaring in de schaapskooi, tegen de roofdieren en gevaren van de nacht. Het landschap van Israël heeft mede de Bijbel gevormd en spreekt tot de verbeelding, zeker op zondag Voleinding, waarop de toonzetting pastoraal is. Van onze dierbare gestorvenen, die niet allemaal 90 werden, bidden en hopen we dat ze grazige weiden mochten vinden, gids waar de nieuwe dag ontluikt. Ginds, in het land, waar Gods licht niet meer ondergaat en verduisterd wordt. Herinneringen en dankbaarheid zijn er ook. Grazige weiden die samen beleefd werden met geliefde(n) en gezin. De mooie momenten en vette jaren, momenten en perioden van geluk en succes, waardering en erkenning. Van het leven delen met elkaar. Ze voelen als gemis en pijn, maar ook als kostbaar en uniek. Dat wat je samen beleven mocht en door de moeiten van ziekte en afscheid nemen heen bewaren mocht. Het tweede beeld dat Psalm 23 gebruikt, is dat van het water. Van wateren der rust. Ook daarbij moeten we in eerste instantie niet aan de Friese meren denken, aan de overvloed van water in onze omgeving, maar aan het droge en dorstige landklimaat in Israël. Herders zochten en zoeken er niet alleen naar voedsel voor de kudde, maar ook naar een beekje of stromend water tussen de rotsen om de dorstige kudde te lessen. Dan konden de dieren zich laven, rusten en bijkomen. Dankzij Psalm 23 zijn ‘wateren der rust’ deel geworden van ons vocabulaire, als verwoording van momenten, waarop je met hart en ziel mocht opademen en nieuwe levenskracht mocht vinden. Voorbij al het gehaast en gejakker. De Psalm zegt dat God ze ons beide gééft: grazige weiden en rust, zo niet in dit leven, dan in het eeuwige leven. De pastorale zeggingskracht van dit lied van David stopt niet bij de grens van de dood, maar tilt ons op de vleugels van de hoop uit boven onze zorgen en zonden. Door Gods genade mogen wij van kracht tot kracht voortgaan op de weg van geloof, hoop en liefde.

Daarop vertrouwen gééft kracht en energie. Lied 23c zegt: *1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,*

Teunard van der Linden

Presentatieavond ‘Een rondje om de Wester’

Komende donderdag is vanaf 20.00 uur via de live-stream de boekpresentatie te volgen in de Grote Kerk van de verhalenbundel van ds Van der Linden over de Westerkerk, een levendige havenkerk op het brandpunt van de geschiedenis van de stad. De auteur zal een toelichting en inleiding verzorgen en een aantal boeken uitreiken. Eeuwe Zijlstra zorgt voor bijpassende ‘vaderlandse’ muziek. Als genodigden zijn aanwezig enkele gasten namens Oud-Harlingen, de stadsgidsen, het Hannemahuis, de kerkenraad en vertegenwoordigers van de Harlinger kerken. Een aantal ouwe seunen maakt het gezelschap compleet.

De avond is een activiteit van de Werkgemeenschap van Kerken. Er is bewust gekozen voor een terugblik op het gereformeerde leven in een oecumenische setting en een verbindend, stadsbreed kader. Het boekje is verkrijgbaar bij Pippel houten speelgoed, Prinsenstraat 1 (tot 30 nov.) en bij De Groot Lederwaren, Kleine Voorstraat 72.

Avondgebed

Zaterdagavond 28 november is het eerste Avondgebed in de Adventstijd in de Nicolaaskerk van Midlum. Aanvang 19.30 uur. Centraal staat dit jaar een aantal liederen (cantica): van Hanna, Zacharias, Maria en Simeon.

Adventsboekje

Samen de Adventstijd beleven en wintertijd doorkomen, dat is de gedachte achter het Adventsboekje dat deze week bij alle 1200 adressen van onze gemeente bezorgd wordt. In het boekje een tekst voor elke dag, verzorgd door een tiental auteurs uit en rond de gemeente. Een woord voor onderweg, en voor wie volhoudt: van herkenning!

Dubbel orgelconcert 1e Advent

Een tweede activiteit komende week namens de Werkgemeenschap van kerken is het dubbele orgelconcert op zondagavond 29 november, met startpunten in De Haven en in De Grote Kerk. Er is ruimte voor 2 x 30 liefhebbers. Het concert, waarbij het publiek halverwege van kerk wisselt, begint om 20.00 uur. Wees er op tijd bij, want vol is vol. Opgave kan per e-mail bij Neeltje Hiemstra, secretaris van de Werkgemeenschap: hiemstra.kampen@gmail.com. Het concert vervangt de korenavond die oorspronkelijk op deze avond gepland stond. Op het programma staat Adventsmuziek (orgel en zang).