

**Orde van dienst 22 november 2020, Grote Kerk
Voorganger ds. T.G. van der Linden
Voleindingszondag 2020**

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 139: 2 en 8

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij,
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

8 Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 91a: 1 en 2

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood. Zoek je bij Hem een
onderkomen - dan wordt zijn vrede jou tot brood. God legt
zijn vleugels van genade beschermend om je heen als
vriend en Hij bevrijdt je van het kwade, opdat je eens geluk
zult zien.

2. Engelen zendt Hij alle dagen om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen door een woestijn van hoop
en pijn. Geen bange nacht zal je doen beven, geen ziekte
waar een mens van breekt. Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.
Zo bidden wij U samen...

Orgelmeditatie glorialied 727:

Voor alle heiligen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja, halleluja!

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 43

Lied 513

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lezing: Mattheus 24:32-35

Acclamatie Lied 598:

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. (2x)

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Gedachtenislied: Lied 731

gezongen:

1. Vergeet niet hoe wij heten: naar U zijn wij genoemd.
Zoud Gij ons niet meer weten, dan waren wij gedoemd te
sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even,
een ogenblik gegeven
een paasdag die ons wenkt.

gelezen:

2. Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.

gezongen:

3. Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

Gebed (ouderling):

Heer onze God, God van alle leven,
Gij hebt onze naam met uw Naam samengevoegd,
opdat wij niet naamloos ten onder gaan.
Wij noemen met eerbied de namen van hen die ons zijn
voorgegaan, in dit kerkelijk jaar.
Wij ontsteken een licht, aan Uw licht, voor een ieder van
hen, ter gedachtenis van hun leven en als teken van uw
belofte, die verder reikt dan de dood. Amen.

Moment van gedenken

De namen worden gelezen van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan en de kaarsen worden aangestoken door de dienstdoende diaken.

Voorlezen van de namen (ouderling)

Tussenlied Psalm 43: 3 en 4

3. O Here, God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eind'loos mij verblijdt.

Gedicht

Men ziet het veld aan de overkant
In groene luister staan,
Als Israël 't beloofde land
Zag over de Jordaan.

God, laat ons staan als Mozes hier
Hoog in uw zonneshijn,
En geen Jordaan, geen doodsrivier
Zal scheiding voor ons zijn.

Uitleidende pianomuziek

Ouderling:
(de gemeente gaat staan)
De voorlaatste kaars ontsteken wij voor hen,
wier namen niet werden genoemd,
maar die wij persoonlijk en samen gedenken...

Met de laatste kaars denken wij aan alle corona-
slachtoffers, wereldwijd en in ons land.

Stiltemoment en afsluiting

Gebeden

**Dankgebed en voorbeden,
stil gebed en Onze Vader**

Slotlied 769: 1 en 2

1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, -
Heer, dan is uw pleit beslecht.

2. Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

Zegen met een gesproken Amen

Orgelspel