



Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum

**Kerk
inActie**

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda>

Nieuwsbrief ZWO-Harlingen November 2020

Met deze nieuwsbrief hopen wij u, een goede update te geven over de projecten die ZWO-Harlingen steunt. Projecten van Kerk in Actie. Deze periode steunen wij de projecten van Kerk in actie in Rwanda.



De volgende items komt u oa. tegen in deze nieuwsbrief van ZWO-Harlingen:

1. Waar staat ZWO voor.
2. Rwandees recept.
3. Actuele situatie Rwanda
4. Hoe kan u ons steunen ?

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-commissie valt dan ook onder de diaconie. Een van de diakenen is ook afgevaardigd naar de ZWO-commissie, waar de commissie onderdeel van uitmaakt. De ZWO-commissie richt zich met name op de naaste ver weg.

Zoete aardappel- & linzensoep

Bron: Rwandese krant The New Times

Een heerlijk warme zelfgemaakte soep, eenvoudig om te maken.
Voor 6 personen Bereidingstijd: 35 minuten Vegetarisch, vetarm.

Werkwijze:

1. Doe het kerrievoer in een grote pan en rooster het 2 minuten op een middelhoog vuur. Voeg de olijfolie al roerend toe terwijl het kruid in de pan sist. Doe de uien, appel, knoflook, korianderstengels en gember erbij, breng op smaak en kook 5 minuten, onder af en toe roeren.

2. Schil ondertussen de zoete aardappelen en rasp ze. Stop ze in de pan, samen met de bouillon, linzen, melk en kruiden, en laat dit 20 minuten afgedekt sudderen. Mix het geheel met een staafmixer tot een glad mengsel. Roer het limoensap erdoor, controleer de kruiden en serveer, gegarneerd met grof gehakte korianderblaadjes.

Voedingswaarde per portie: • 287 calorieën • eiwit 9 gr • koolhydraten 49 gr • vet 8 gr • verzadigd vet 2 gr • vezels 6 gr • zout 0,71 gr

Ingrediënten:

- 2 theelepels medium kerrievoer • 3 el olijfolie • 2 uien, geraspt • 1 geraspte appel, geschild
- 3 teentjes knoflook, geplet • 20 gr gehakte koriander, stengels
- duimgroot stuk verse wortelgember, geraspt • 800 gr zoete aardappelen
- 1,2 l groentebouillon • 100 gr rode linzen • 300 ml melk • sap van 1 limoen.



Corona in Rwanda (bron:corona-teller.nl)

Verplicht dragen van mondkapje

In heel Rwanda geldt de verplichting om een mondkapje te dragen in openbare ruimten, winkels etc.

Avondklok

Er geldt een avondklok voor heel Rwanda



Zending, Werelddiakonaat Ontwikkelingssamenwerking

Steun ons door uw gift over te maken op:

IBAN NL33 RABO 0105 9321 91

tnv: Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen
ovv "Gift ZWO-Harlingen 2020"

Alvast bedankt. *(Deze rekening word beheert door de ZWO-commissie)*

Tevens kunt u bij ons inleveren: cartridges, postzegels, ansichtkaarten.

De opbrengt daarvan komt ook ten goede aan de projecten die wij steunen. (dit jaar Rwanda)



(Bron Corona-teller.nl 13 okt.'20)

Hoe gaat het nu in Rwanda? *(woensdag 26 augustus 2020)* In de meeste landen in Afrika komt corona niet op grote school voor, met uitzondering van Zuid-Afrika en Marokko. Dat is een grote opluchting voor de bevolking, de leiders en de werkers in de gezondheidszorg. Het is niet helemaal duidelijk waar dat aan ligt. Afrikaanse landen blijven waakzaam. Dat geldt ook voor Rwanda, want een eventuele grote stroom patiënten kan de gezondheidszorg niet aan. Maar op dit moment zijn de gevolgen van de lockdown vooral het grootste probleem in Rwanda en andere Afrikaanse landen.

Kerken in Rwanda nog gesloten

De meeste mensen met corona die nu bekend zijn, wonen in de hoofdstad Kigali. Daar zijn nu de regels opnieuw aangescherpt en zijn twee grote markten (opnieuw) voor een week gesloten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het aantal besmettingen begint recent te stijgen, hoewel die vergeleken met Nederland nog steeds erg laag zijn. Mensen mogen kerkdiensten nog niet bijwonen, omdat de meeste kerken nog geen goede sanitaire voorzieningen hebben. Alleen online kerkdiensten zijn mogelijk



ZWO-Harlingen PG.Harlingen-Midlum

Hulp bieden via Rwandese partnerorganisaties

Kerk in Actie is sinds maart 2020 met alle partnerorganisaties in gesprek over de moeilijkheden vanwege corona. We bekijken de mogelijkheden om mensen die getroffen zijn door de maatregelen of de ziekte te helpen.

De **Presbyteriaanse Kerk van Rwanda** ontving van Kerk in Actie een extra bijdrage van 30.000 euro voor voedselhulp voor twee maanden voor de meest kwetsbare huishoudens: mensen die door de coronamaatregelen geen werk meer hebben en dus ook geen inkomen. Honger dreigde.

**Kerk
in Actie**

Met partner **Mwana Ukundwa** sprak Kerk in Actie af dat een deel van het eerder toegezegd bedrag voor activiteiten, besteed kan worden voor voedselhulp aan gezinnen met kinderen die met het hiv-virus besmet zijn. Juist deze kinderen hebben een gezond en goed gebalanceerd dieet nodig.

Mwana Ukundwa bedankt Kerk in Actie en de protestantse gemeenten hartelijk voor de geboden hulp aan 355 families. Iedere familie van gemiddeld vier personen kreeg: 10 kg maismeel, kookolie, 3 kg suiker en 5 kg sorghum-meel om pap van te maken. Dit voedselpakket heeft de gezinnen geholpen om de moeilijke periode van lockdown door te komen, waarin velen 40 dagen lang niet naar buiten mochten en dus niet konden werken.

Ook de zusters **diakonessen in Rubengera** hebben op een vergelijkbare manier de meest kwetsbare boerengezinnen in hun omgeving geholpen met voedsel. Dankzij uw steun aan kerk in Actie konden deze Rwandese organisaties de meest kwetsbare mensen hulp bieden in deze moeilijke periode.

Zorgen voor de toekomst

Nu de periode van lockdown in Rwanda min of meer voorbij is en een groot deel van het gewone leven weer op gang is gekomen, hoopt men dat het ergste leed is geleden. Er zijn minder acute voedseltekorten dan in april en mei. Helaas zien we nu de desastreuze effecten voor de langere termijn opdoemen: de kerken konden maandenlang geen kerkdiensten houden waardoor er ook niet gecollecteerd kon worden voor de eigen diaconale activiteiten of voor het salaris van de eigen pastor. De tekorten van plaatselijke kerken zijn vaak nijpend. Het water staat de pastores aan de lippen. Hetzelfde geldt voor veel leerkrachten: tijdens de lockdown kwam er geen lesgeld binnen en moesten onderwijsinstellingen flink korten op de salarissen van hun personeel. Sociale vangnetten zoals wij in Nederland hebben, ontbreken volkomen. Ook andere landen hebben met deze problemen te maken.

Investeren in hygiënemaatregelen

De Rwandese overheid doet haar uiterste best om het virus buiten de deur te houden en de nood te lenigen. Het is goed dat ze streng zijn wat betreft de hygiëne maatregelen, maar het levert ook nieuwe zorgen op. Zo eist de overheid nu dat kerken en scholen een degelijke installatie hebben om handen te wassen, zoals op de foto te zien is. Dit is natuurlijk een enorme investering voor een lokale kerk of dorpschool. We blijven volgen hoe dit verder gaat in Rwanda en hoe we onze partners en de Rwandese bevolking het beste kunnen bijstaan.

Namens hen: dank voor uw steun, uw voorbede en betrokkenheid!



Persoonlijk verhaal | woensdag 12 februari 2020 | In oktober 2019 bracht een groep vertegenwoordigers van **Friese kerken in het kader van Fryslân foar Rwanda** een bezoek aan de jeugdleiding van de **Presbyteriaanse Kerk in Rwanda**. De voorzitter van de kerk, ds. Pascal Bataringaya gaf namens de Presbyteriaanse kerken in Rwanda een prachtig schilderij cadeau aan de Protestantse kerken in Friesland met een prachtige toelichting.

Schilderij met koeien

Op het schilderij staan een boer en twee grote bruine koeien met enorme horens op hun kop. De koe is in Rwanda een statussymbool. Een koe laat zien hoe rijk je bent. De uitdrukking 'zo mooi als een koe' is een compliment. Iemand een koe cadeau geven, levert levenslang respect op.



Het belang van een koe

Een kort verhaal: tijdens de genocide kwamen twee buurmannen tegenover elkaar te staan. De ene buurman was een Hutu, de ander een Tutsi. Voorheen leefden ze samen als goede buren, nu stonden ze elkaar naar het leven. In het verleden had de Tutsi buurman de Hutu buurman een koe cadeau gegeven. Toen de Hutu buurman de mogelijkheid had zijn Tutsi buurman te vermoorden, deed hij dit niet. Je vermoordt niet iemand die jou ooit een koe heeft gegeven. In plaats daarvan bood hij hem een plek om te schuilen. Zo redde de koe zijn leven...

Steun ons door uw gift over te maken op: IBAN NL33 RABO 0105 9321 91 tnv: Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen o/v "Gift ZWO-Harlingen 2020"
Alvast bedankt. (Deze rekening wordt beheerd door de ZWO-commissie)

In goede en slechte tijden

Vanwege deze symboliek geloven wij dat het beeld voor dit schilderij niet toevallig is gekozen. We geloven dat dit beeld symbool staat voor de band tussen de Presbyteriaanse kerk in Rwanda en de Protestantse kerken in Nederland. Een band die in goede en slechte tijden, zoals tijdens de genocide en wederopbouw, in stand is gebleven.

Over de kunstenaar

Het schilderij is gemaakt door een jongere die meedoet met het programma Best Future from Today van de kerk: jongeren vormen solidariteitsgroepen, waarbij elk groepslid een klein bedrag inlegt. Met dit geld kan een jongere een korte opleiding volgen of een kleine onderneming starten. De kunstenaar van dit schilderij heeft met het geld doeken, kwasten, verf en andere benodigdheden gekocht en is aan de slag gegaan. Met de verkoop van zijn schilderijen kan hij nu in zijn eigen onderhoud voorzien.

Rwandeese lied

Itonde Kakoma, Ruanda

Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia.

Al - le - lu - ia.



Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum

Alvast heel erg bedankt voor uw gift.

Voor meer informatie zie:

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda>

en hou ook onze webpagina: <http://www.pg-harlingen.nl/diaconie/>
in de gaten:

