



Welkom in de kerk

U ontvangt deze zondagsbrief als voorbereiding op de dienst. Ook brengen wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws in onze gemeente. Hebt u vragen, schroom dan niet één van onze ambtsdragers aan te spreken; zij helpen u graag! Deze brief wordt ook door de luisteraars van de kerkradio en thuisgebleven gemeenteleden gelezen.

Bij deze dienst

Zondag 29 november. 1^e adventszondag in 2020. De komende 4 zondagen staat **een liturgische bloemschikking in de kerk**, met als thema: **Het Goede Leven, Bloeien in Gods Licht**

Wat is het goede leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn. De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje o kribbe heeft gestaan, wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Waar je ook geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen, De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht. De kerk en de kerkgemeenschap wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods licht.

Uitleg basis schikking: de schaal is opgebouwd uit driehoekjes, gemaakt van bamboestokjes, steunend op 4 pijlers, de wijnflessen. Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Dit komt terug in de driehoekjes van de schaal. Het getal 4 verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een goed leven voor iedereen, waar je dan ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de 4 pijlers en de 4 kaarsen. De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods Licht. De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.

Zondag 29 november 2020: 1^e Adventszondag - liturgische kleur: paars

09.30 uur - Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden

Ouderling van dienst: Doede Onnes / lector: Jaap van der Meulen, organist: Otto Roelofsen

Schriftlezing: Jesaja 63 : 19b - 64 : 8

KND: Anne van Eijck / koster: Kees van den Nieuwenhuizen

De voorzangers deze morgen zijn een aantal leden van de Cantorij.

De coördinatoren zijn : Theo van der Meulen en Harmen Bloemhof.

Voor gemeenteleden die vanmorgen nog niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, is de dienst gelijktijdig of eventueel ook later te beluisteren via www.pg-harlingen.nl .

De schaalcollecte (50-50) is bestemd voor Diaconie en kerk. U kunt nog niet in de kerk aanwezig zijn maar u wilt ook bijdragen aan de schaalcollecte voor de kerk en Diaconie? U kunt uw bijdrage o.v.v. 'schaalcollecte' overmaken op **rekeningnummer NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. College van kerkrentmeesters** en/of op bankrekeningnummer **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. College van diaconie**.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag, met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar:

Bert en Aafke Hibma-Bijlsma, en naar mw. Smedinga-van der Pol.

De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg wil brengen. Na afloop van deze dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven

We mogen terugzien op een bijzondere viering vorige week zondag, met de aanwezige nabestaanden en de kijkers via de livestream. Fijn dat Zondag Voleinding op deze wijze, in aangepaste vorm, doorgang kon vinden.

Wij leven mee met de zieken in de gemeente: **Dhr. D. Alberda** is grotendeels hersteld van zijn liesoperatie.

Mw. D. Toering-Hak onderging afgelopen week een galblaasoperatie in het ziekenhuis in Sneek. Verdere behandeling en een tweede operatie volgt in het MCL.

Wij wensen alle zieken kracht en sterkte, en de nabijheid van de Heer.

Uitleg 1ste advent 2020: Latijnse benaming: **Levavi.**

Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van Psalm 25 “tot U verhef ik mijn ziel”

De schikking is n.a.v. Marcus 13 vers 24-37. In de Marcuslezing gaat het over de vijgenboom. Leer van de vijgenboom deze les: als de knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld. De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. De tekst bij de schikking is:

Ik open mijn ziel
En vul de schaal van mijn leven
 Met verwachting
Hul mij in kleuren
En geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht
Dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In het teken van de vijgenbom;
nieuw leven breekt door, Kome wat komt.

Meditatie

De overdenking vindt u dit keer niet op de zondagsbrief, maar in een aparte bijlage (pdf): een wat breder geschreven stuk, passend bij het begin van de Adventstijd, over leven in Liefde in deze tijd.

Dubbelconcert Advent

Zondagavond 29/11 om 20.00 uur is het Adventsconcert in twee kerken, De Haven en de Grote Kerk, waarbij de aanwezigen halverwege switchen van locatie. Er wacht een prachtig programma met orgelmuziek en zang. Momenteel zijn 41 aanmeldingen binnen. In beide kerken kunnen nog 8-9 deelnemers extra starten. Er is geen entree, wel wordt een schaalcollecte gehouden na de tweede concerthelft in beide kerken. U kunt zich nog opgeven tot 16.00 uur zondagmiddag (29/11) bij ds T.G. van der Linden, tglingen@gmail.com. Het concert in een initiatief van de Werkgemeenschap van Kerken.

Boekpresentatie

Afgelopen donderdag was een bijzondere oecumenische avond met woord beeld en muziek, tegen de achtergrond van de kerk der eeuwen. Het verhaal van onze voorouders in het geloof, die voor de opgaven van hun tijd stonden. Graag wil ik koster Kees, Jaap van der Meulen, Eeuwe Zijlstra en Loek van der Heide hartelijk danken voor hun bijdrage aan het welslagen van deze Harlinger avond, die nog een poosje terug te zien is via de livestream, www.pg-harlingen.nl Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Avondgebeden vanaf zaterdag 28 november t/m 19 december

Zaterdagavond 5 december is het **tweede Avondgebed** in de Adventstijd in de Nicolaaskerk van Midlum. Aanvang 19.30 uur. Centraal staat dit jaar een aantal liederen (cantica): van Hanna, Zacharias, Maria en Simeon. Voorgangers bij de Avondgebeden zijn: de 1^e zaterdagavond ds. Van der Linden, 2^e zaterdag ds. Tjallingii, 3^e zaterdagavond ds. Nijendijk en de laatste zaterdagavond ds. Glashouwer.

Adventsboekje

Samen de Adventstijd beleven en wintertijd doorkomen, dat is de gedachte achter het Adventsboekje dat deze week bij alle 1150 adressen van onze gemeente werd bezorgd. In het boekje een tekst voor elke dag, verzorgd door een tiental auteurs uit en rond de gemeente. Een woord voor onderweg, en voor wie volhoudt: van herkenning! Heeft u het boekje niet ontvangen of u wil dit delen met familie en/of vrienden? Er liggen nog een aantal boekjes op de tafel bij de collecteschaal.

Zondag 6 december 2020: **liturgische kleur: paars 2e Adventszondag**
 09.30 uur Grote Kerk – voorganger is ds. U. Tjallingii