

Orgelspel

Welkom

Zingen Ps. 139 : 1 en 14

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Bemoediging en Groet

lied: Antifoon 711d

zingen: psalm 70 1 en 2

Haast U om mij te redden, God!
O HEER, doe uw verlossing dagen.
Maak hen beschaamd die mij belagen.
Drijf met de spotters zelf de spot.
Verlos, o Heer, mij uit de handen
van wie mij naar het leven staan.
Doe Gij het lachen hun vergaan,
dan vluchten zij voor eigen schande.

Laat die U zoeken in hun nood
verheugd een vrolijk lied beginnen.
Laat allen die uw heil beminnen
voortdurend zingen: God is groot!
Maar ik ben arm, zie mijn ellende.
Haast U tot mij, bevrijd mij, HEER!
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer,
maar spoed U om mijn lot te wenden.

Antifoon 711d

KYRIEGEBED met gezongen 'Heer ontferm U'

GLORIALIED 713 : 1 en 5

Wij moeten Gode zingen.. halleluja,
om alle goede dingen.. halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen.. halleluja.

Wij moeten Gode zingen.. halleluja,
de Heer van alle dingen die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen ... halleluja.

Schriftlezing 1 Johannes 4 : 7-21

Lied 838 : 1-2-3-4

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Schriftlezing: Matteüs 25 : 14-30

zingen Lied 942 : 1-2 en 3

Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen,
Gij zijt mijn God, sinds mensen heugenis,
dood is mijn lot, hebt Gij geen and_re zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

Spreek gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Verkondiging

Orgelspel

Amenlied: lied 974 : 1-2-3 en 5

Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeed met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven.
Laat Lichten uw gezicht over de duisternis
waarin de ander in gemis gevangen is.

God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

***I.v.m. het overlijden van een gemeentelid steken wij
een kaars aan, hebben een moment van stilte en
zingen aansluitend :***

Lied: 885 : 1 en 2

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader,
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:

Groot is Uw trouw O heer,
groot is Uw trouw o Heer,
Iedereen morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw O heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid die sterkt en die leidt;
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein:

Groot is Uw trouw O heer,
groot is Uw trouw o Heer,
Iedereen morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw O heer, aan mij betoond.

Dienst der gebeden

Slotlied 150a : 1-2-3 en 4

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord.
Geij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God, Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind-ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem, die alles ons geeft.
Laat jub_ len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zegen met gesproken Amen

Wilt u na de zegen weer even gaan zitten en aub uw
mondkapje opdoen? De coördinatoren geven per rij
aan wanneer u de kerk kunt verlaten.

orgelspel,

collecteschalen bij de uitgang 50-50 diaconie-kerk