

Orde van dienst 15 november 2020, Grote Kerk
Voorganger ds. L.W. Nijendijk

Orgelspel

Welkom

Zingen Ps. Lied 283 vers 1 en 4

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Groet, bemoediging en drempelgebed

zingen: Psalm 9 : 1 – 4 en 5

1. Met heel mijn hart zing ik uw eer,
prijs ik uw wonderwerken, HEER.
Ik wil mij in uw naam verblijden,
U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

4. God heeft zijn rechtstoel opgericht,
zijn troon in eeuwigheid gesticht.
Hij zal de volken voor zich stellen
en zijn rechtvaardig vonnis vellen.

5. HEER, Gij bewaart wie tot U vliedt.
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.
Een burcht voor wie in nood verkeren,
een vaste burcht is onze HERE.

Aansluitend Klein Gloria :

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginnen, nu en immer en
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Gebed om ontferming : 3 voorbeden,

afgewisseld met lied 301C :

Kyrië-eleison, Christe-eleison, Kyrie-eleison

GLORIALIED 302 vers 1

God in den hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.

Gebed opening van het woord

Gesprek met de kinderen

orgel : wij gaan voor even uit elkaar.

1^e Schriftlezing Ezechiël 34 : 11 - 17
2^e Schriftlezing Matteüs 25 : 31 - 46

Lied 1008

1. Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleuglen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2. Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3. Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Verkondiging

Orgelspel

Dienst der gebeden – Onze Vader

Slotlied : lied 826

1. O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menselijk wilt ontmoeten.

2. Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

3. Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niets heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,
geef dat wij U herkennen mogen.

Zegen met gesproken Amen...

Wilt u na de zegen weer even gaan zitten en aub uw mondkapje opdoen? De coördinatoren geven per rij aan wanneer u via de Toren de kerk kunt verlaten.

orgelspel

collecteschalen bij de uitgang 50-50 diaconie-kerk

