



### Welkom in de kerk

U ontvangt deze zondagsbrief als voorbereiding op de dienst. Ook brengen wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws in onze gemeente. Hebt u vragen, schroom dan niet één van onze ambtsdragers aan te spreken; zij helpen u graag! Deze brief wordt ook door de luisteraars van de kerkradio en thuisgebleven gemeenteleden gelezen.

### Bij de diensten

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die afgelopen dinsdag werden afgekondigd, komen we vanmorgen met slechts 30 gemeenteleden bij elkaar, 'personeel' en kinderen niet meegerekend. Dit zal de komende zondagen waarschijnlijk niet veranderen. Waarom 30? Dit wordt ons vanuit de PKN op het hart gedrukt, om ons echt aan dit aantal te houden. Daarnaast willen we als kerk solidair zijn met andere groepen in de samenleving.

Het is ook zaak, voor elke dienst een volledige lijst te hebben volgens de regels van de GGD. Wij rekenen graag op ieders begrip en medewerking hierbij.

Voorzangers deze morgen zijn: Gerard Vlotters, Djoke Travaille, Wilma Keegstra, Hanneke Puite en Jet Twijnstra.

De coördinatoren zijn : Aafke van der Zee en Theo van der Meulen. Voor gemeenteleden die vanmorgen nog niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, is de dienst gelijktijdig of eventueel ook later te beluisteren via [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl) .

### Bij deze dienst:

'Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.' Met dit Bijbelvers eindigt de Schriftlezing vanmorgen. Tekstwoorden met een geschiedenis, zeker in calvinistische en piëtistische kringen. Ze wijzen ook op een achterliggend geheim: op God, die ons roept en onze roeping vastmaakt in zijn verkiezing. Jesaja mocht in de verdrukking van de ballingschap al ópkijken naar een nieuwe toekomst voor alle volken. Gericht op de toekomst is ook de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. De vreugde wacht, maar het leven vraagt ook aandacht, en ons geloof ... is het groot, of o zo klein?

### Zondag 18 oktober 2020: liturgische kleur: groen

#### 09.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. T. G. van der Linden

Ouderling van dienst: Rintse Twijnstra, lector : Wibbina Schaap, organist : Eeuwe Zijlstra

Schriftlezing: **Jesaja 25: 6-9 / Matt. 22: 1-14**

KND: Corina van der Meulen / koster: Kees van den Nieuwenhuizen

**Collecte deze morgen:** tijdens de dienst zal er niet worden gecollecteerd. Bij de 3 uitgangen staan collecteschalen en deze collecte wordt 50 – 50 gedeeld tussen diaconie en kerk.

U kunt nog niet in de kerk aanwezig zijn maar u wilt ook bijdragen aan de schaalcollecte voor de kerk en Diaconie?

U kunt uw bijdrage o.v.v. 'schaalcollecte' overmaken op rekeningnummer NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. College van kerkrentmeesters en/of op bankrekeningnummer NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. College van diaconie.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag, met een hartelijke groet en ter bemoediging van de gemeente naar:

**mevr. I. van Kammen-Dijkstra**, (herstellende van een gebroken heup) en naar

**mevr. A. Dekker-Vuursteen**. ( nu verblijvend in de Batting)

Wilt u de bloemen bezorgen? U kunt ze na de dienst afhalen uit de consistorie.

### Meeleven:

- Opgenomen (geweest) in het MCL: mevr. Dekker-Vuursteen. Inmiddels heeft zij een plekje in de Batting gekregen. Verdere gegevens ontbreken nog op het moment van schrijven.
- Afgelopen week is de moeder van ons gemeentelid Frank Belt begraven. Dit is ongeveer 6 weken na het overlijden van zijn vader.
- Dhr. Jan Anema, moest afgelopen week afscheid nemen van zijn zoon Jan Anema jr die, na een kort verblijf hier in de Hospice, afgelopen week na een ernstige ziekte is overleden.  
*Wij willen allen die in rouw zijn vanwege dit grote verlies ons medeleven betuigen en wensen hen heel veel kracht en sterkte onder Gods nabijheid.*

**Enige informatie:**

- Als u bij de kerkdiensten aanwezig wilt zijn, moet u zich per dienst opgeven bij de scriba;
- **De Gesprekkring Rond de Tafel van a.s. dinsdag 20 oktober** (Midlumerlaankerker) gaat, gezien de omstandigheden van dit moment, **niet door**. Alle bij ons bekende deelnemers hebben inmiddels bericht gehad;
- **De kring 'Oog in Oog' op dinsdag 3 en dinsdag 10 november** (de Hoeksteen) gaat, gezien de huidige omstandigheden rondom COVID-19, tot nadere order **niet door**.
- Het jaarlijkse **koper poetsen** in de Grote Kerk gaat, vanwege alle maatregelen, **ook niet door**.

**Dienst zondag 25 oktober 2020: gezinsviering; liturgische kleur : groen**

09.30 uur de Grote Kerk voorganger ds. T.G. van der Linden

Ouderling: Jet Twijnstra, lector: Frank Belt, organist: Sjouke Bruining

Deze dienst is gericht op gezinnen met kinderen en zal gaan over Noach in de ark, op de wateren van de zondvloed. Noach mag het venster openen op een nieuwe aarde. Een venster op de toekomst. Zolang moet hij geduld hebben...

Voor de dienst op zondag 25 oktober geldt: voorrang opgave ouders met kinderen in de schoolleeftijd. Overige plaatsen: opgeven bij de scriba [avdkzegel@ziggo.nl](mailto:avdkzegel@ziggo.nl) of tel. 851995. Let op: niet via de brievenbus in de Hoeksteen. NB: Opgave geldt voor **alle kerkbezoekers: gemeenteleden, ambtsdragers, voorzangers en gasten**. Aanmelding graag uiterlijk vrijdag 23 oktober tot 18.00 uur. Als u bij de eerste 30 aanmeldingen bent, krijgt u van mij zaterdagmorgen (24/10) een berichtje, zodat u weet dat u wordt verwacht. We nummeren door bij te veel aanmeldingen, u/jij wordt dan automatisch op de lijst gezet voor de volgende zondag.

**De kerkenraad deelt u mee dat**

- de resterende diensten van dit kalenderjaar zullen plaatsvinden in de Grote Kerk;
- komende zondag, 25 oktober, een gezinsviering gehouden zal worden. Deze is via de live stream te volgen.
- D.V. zondag 1 november Hildo Mellema belijdenis van zijn geloof wil afleggen voor Gods aangezicht en te midden van de gemeente;
- mevr. Sissy Schilstra-de Boer, positief heeft gereageerd op de vraag of zij diaken binnen onze gemeente wil worden. Als er geen bezwaren voor zondag 25 oktober worden ingediend bij de scriba, Midlumerlaan 2-28 of e-mail [avdkzegel@ziggo.nl](mailto:avdkzegel@ziggo.nl) zal Sissy zondag 1 november worden bevestigd;
- In diezelfde dienst nemen we dan afscheid van Anne van Eijck, na ruim 4 jaar diaken te zijn geweest.

**Een rondje om de Wester**

Het gelijknamige boekje van ds Van der Linden over de voormalige Westerkerk en de boeiende kerkgeschiedenis van Harlingen is inmiddels verkrijgbaar in de winkel, en wel op Prinsenstraat 1, in de winkel van Pippel houten speelgoed, voor € 12,50. Met dit boek komt u zeker de winter door.

**Meditatie 'Troost, troost mijn volk, zegt uw God.' Jesaja 40:1**

Het woord 'troost' heeft dezer dagen een bijzondere klank. Er is behoefte aan. Onder ouderen, die niet weer geïsoleerd willen worden, onder ouders die het gezinsleven draaiende moeten houden, en onder jongeren die het zwaar valt om op te groeien in voor hen schrale tijden. Troost, troost mijn volk. Dat is de opdracht die Jesaja krijgt als het einde van de ballingschap in zicht komt. Als het genoeg geweest is. Als andere tijden in aantocht zijn. Zolang moet het volk het zien uit te houden in den vreemde. De gelijkenis met deze tijd is frappant. Troosten is, zouden wij vandaag zeggen, iemand een hart onder de riem steken. Dat is een diep gevoel en iets anders dan 'een doekje voor het bloeden' aanreiken. Als de ander het even, of bij herhaling, zwaar heeft: dat beurt je elkaar op. Dan tel je je zegeningen. Dan probeer het positief te blijven zien. In de oud-Nederlands, heb ik mij laten vertellen, lag het woord 'troost' dichtbij het Engelse 'trust' = vertrouwen. Dat geeft iets sterks aan troosten: troosten is vertrouwen wekken en vertrouwen delen. Is samen zoeken naar perspectief en hoop. Zo komen we het ook tegen in de liederen van de kerk, bijv. in lied 922: 1 en 3:

*Wat God doet, dat is welgedaan,  
zijn wil is wijs en heilig.  
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,  
die hand geleidt mij veilig.  
In nood is mij / zijn trouw nabij.  
Ja Hij, de Heer der Heren,  
blijft eeuwig wijs regeren.*

*Wat God doet, dat is welgedaan,  
daar laat ik het bij blijven.  
Al moet ik door de engten gaan  
waar mij de dood zal drijven -  
als God mij leidt / kan ik de tijd  
van duisternis verdragen:  
ik zal zijn licht zien dagen.*