



Welkom in de kerk

U ontvangt deze zondagsbrief als voorbereiding op de dienst. Ook brengen wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws in onze gemeente. Hebt u vragen, schroom dan niet één van onze ambtsdragers aan te spreken; zij helpen u graag! Deze brief wordt ook door de luisteraars van de kerkradio en thuisgebleven gemeenteleden gelezen.

Bij deze dienst

De dienst vanmorgen is een gezinsviering, waarbij de kinderen in de kerk blijven. De viering staat in het teken van het verhaal van Noach, de ark en de regenboog. In het verhaal vinden we tekenen van Gods trouw, zoals het venster dat Noach mag openen, de duif en de regenboog. De 'omstandigheden' in dit Bijbelverhaal zijn heftig: we horen ook van de zondvloed, die ergens ook doet denken aan de pandemie van dit moment. Leven is soms overleven. Dan te weten van Gods trouw... Een prachtig stel liederen steekt ons met de kinderen een hart onder de riem. Graag een goede dienst gewenst!

Zondag 25 oktober 2020: liturgische kleur: groen Gezinsdienst m.m.v. een aantal kinderen o.l.v. Trudy Baard

09.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. T. G. van der Linden

Ouderling van dienst: Jet Twijnstra, lector : Jan de Jong, organist : Sjouke Bruining

Schriftlezing: Het verhaal van Noach en der Ark: Genesis 6-7 en 8 / koster: Kees van den Nieuwenhuizen

Voorzangers deze morgen zijn: **Gina en Jan Meijer, Ad van der Kam, Harmen Bloemhof en Aafke Hibma.**

De **coördinatoren** zijn : Evelien de boer en Harmen Bloemhof. Voor gemeenteleden die vanmorgen nog niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, is de dienst gelijktijdig of eventueel ook later te beluisteren via www.pg-harlingen.nl .

Collecte : tijdens de dienst zal er niet worden gecollecteerd. Bij de 3 uitgangen staan collecteschalen en deze collecte wordt 50 – 50 gedeeld tussen diaconie en kerk.

U kunt nog niet in de kerk aanwezig zijn maar u wilt ook bijdragen aan de schaalcollecte voor de kerk en Diaconie?

U kunt uw bijdrage o.v.v. 'schaalcollecte' overmaken op rekeningnummer NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. College van kerkrentmeesters en/of op bankrekeningnummer NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. College van diaconie.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag, met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar:

Mevr. Vlieg en naar **dhr. J. Anema**.

Wilt u de bloemen bezorgen? U kunt ze na de dienst afhalen uit de consistorie.

Meeleven:

- **Mw. Dekker-Vuursteen** is vanuit De Batting verhuisd naar het klein hospice in De Spiker. Wij wensen u Gods Nabijheid en bidden om kracht.
- Na een opname in MCL is **mevr. C. Boutsma-Struikma** nu opgenomen in Noorderbreedte Revalidatie. Wij wensen haar een voorspoedig herstel .
- Dinsdag 20 oktober overleed in de leeftijd van 96 jaar **mevr. Helena Faasse-Visser**. Mevr. Lenie Faasse woonde de laatste jaren van haar leven in de Spiker. A.s. maandag zal de dankdienst en aansluitend de begrafenis in besloten kring plaats vinden. De dienst is vanaf 12.30 uur te volgen via de Live stream: www.pg-harlingen.nl kring. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte en kracht nu zij afscheid moeten nemen van een geliefd mensenkind: hun moeder en oma. Dat haar nagedachtenis, jullie en ons allen tot troost mag zijn.

Midlumerlaankerk:

Eerder hebben wij aangegeven dat het verkooptraject gestart is. Afgelopen week is het gebouw online op de site komen te staan van makelaardij Stegenga. Belangstellenden kunnen nu gebruik maken van de mogelijkheid om het kerkgebouw te bezichtigen. In verband met Covid-19 zullen hiervoor afspraken gemaakt worden. Wij hadden u vooraf willen informeren maar helaas was er geen ruimte meer op de zondagsbrief van vorige week. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en mochten er vragen zijn, stel ze gerust aan een van de collegeleden.

Het College van kerkrentmeesters

Dienst zondag 1 november 2020: liturgische kleur : rood

09.30 uur de Grote Kerk voorganger ds. T.G. van der Linden

Ouderling: Aafke van der Zee, lector: Aagje Wouda, organist: Bauke van der Meer

De kerkenraad deelt u mee dat

- D.V. zondag 1 november Hildo Mellema belijdenis van zijn geloof wil afleggen voor Gods aangezicht en te midden van de gemeente;
- mevr. Sissy Schilstra-de Boer zondag 1 november bevestigd zal worden als diaken in onze gemeente;
- In diezelfde dienst nemen we dan afscheid van Anne van Eijck, na ruim 4 jaar diaken te zijn geweest.

Wilt u bij de dienst in de kerk aanwezig zijn dan moet u zich wel **opgeven bij de scriba**, Midlumerlaan 2-28. avdkzegel@ziggo.nl of tel. 851995. **Let op:** niet via de brievenbus in de Hoeksteen. **NB:** Opgave geldt voor alle kerkbezoekers: gemeenteleden, ambtsdragers, voorzangers en gasten. Aanmelding graag uiterlijk vrijdag 30 oktober tot 18.00 uur. Als u bij de eerste 30 aanmeldingen bent, krijgt u van mij zaterdagmorgen (31/10) een berichtje, zodat u weet dat u wordt verwacht. We nummeren door bij te veel aanmeldingen, u/jij wordt dan automatisch op de lijst gezet voor de volgende zondag.

Meditatie 'Ik ben zo moe, mijn God, zo moe, ik kan niet meer'. Spreuken 30:1

Spreuken is een prachtig Bijbelboek. Je leest er zo een paar bladzijden in om. Het kent net als de Psalmen veel witregels. Alleen dat al. Durf je te vertrouwen op dat wit, op het lege papier tussen de regels? Op de stilte? De achtergrond? Is God niet als dat witte papier, dat alle woorden draagt, ook onze verzuchtingen? Veel versregels in Spreuken zijn recht door zee. Er worden geen doekjes gewonden om de menselijke hebzucht en dwaasheid bijvoorbeeld, maar evenmin om de aansporing om met heel je hart op de Heer te vertrouwen (Spr. 3:5) en verstandig te handelen. Spreuken volgt direct na de Psalmen: de wijsheid na de waarheid? Ze geven beide inzicht in het menselijk bestaan. In het tekstwoord is een zekere Agur aan het woord, de zoon van Jake, uitspraken die hij gedaan heeft (30:1). De spreuken werden inderdaad verzameld, ook internationaal. Zoals een eekhoorn een wintervoorraadjie aanlegt. Wijsheidsteksten als deze werden uitgewisseld tussen de koningshoven en groepen geleerden. Daaraan hebben wij Spreuken te danken, dat verrassend vaak in het N.T. terugkeert, bijvoorbeeld de opdracht om je vijand lief te hebben (Spr. 25:21-22 = Rom.12:20-21). 'Het O.T. is onder het kruis doorgegaan. De Psalmen zijn gezongen geworden' (O. Noordmans). De bijbelschrijver geeft in het tekstwoord uiting aan zijn moeheid. Hij is er moe van. Doodmoe. Waarvan, horen we niet. Van een grote inspanning? Een verre reis? Door ziekte of ouderdom? In onze tijd is sprake van coronamoeheid. Niet zomaar een beetje, maar even hartgrondig en intens als in de tekst. Mensen willen ervan af, willen dat het stopt. Kunnen er niet meer tegen. Kunnen het niet meer opbrengen. Maar je kunt dat nauwelijks hardop zeggen. Dan vallen anderen over je heen. We moeten allemaal volhouden, enz. De dichter spreekt zijn intense moeheid niet uit voor de mensen, maar tegen God. Midden in de depressie (zie de aansluitende verzen) vindt hij het lijntje van het gebed terug als levenslijn, zoals het koordje in het invalidetoilet. Zoals het touwtje uit de brievenbus, vroeger. Daarmee kon je het huis weer in. De veiligheid en warmte. Gelukkig de mens die zo in zijn moeheid en strijd – die uitgesproken mogen worden! – zijn klacht neerlegt bij God. Dat is de kracht en zegen van het gebed, als vrijplaats in het leven. Misschien is het maar een schietgebedje, is deze Agur zelfs te moe om zijn handen te vouwen. Kan een mens zo moe zijn als hij? Levensmoe? Maar kent God niet de woorden op onze lippen, nog voordat wij ze uitgesproken hebben (Ps. 139:4 'Geen woord ligt op mijn tong, of u Heer, kent het ten volle')? Tegen moeheid helpt de slaap, het tempo terugschroeven, rust nemen en genieten van het kleine. Wij leven van de wind, maar niemand kan de wind met zijn handen vangen (30:4)... Lied 283 zegt:

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2. En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
slieden wij ten dode toe.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Teunard van der Linden

Een rondje om de Wester

Het gelijknamige boekje over de voormalige Westerkerk en de boeiende kerkgeschiedenis van Harlingen, geschreven door ds. Van der Linden is te verkrijgen in de winkel van Pippel, houten speelgoed, voor € 12,50.