



Welkom in de kerk

U ontvangt deze zondagsbrief als voorbereiding op de dienst. Ook brengen wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws in onze gemeente. Hebt u vragen, schroom dan niet één van onze ambtsdragers aan te spreken; zij helpen u graag! Deze brief wordt ook door de luisteraars van de kerkradio en thuisgebleven gemeenteleden gelezen.

Bij deze dienst:

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die maandag en vrijdag j.l. werden afgekondigd, heeft de kerkenraad besloten om u / jullie d.m.v. de mail op de hoogte te brengen welke gevolgen dit voor onze gemeente heeft: 30 gemeenteleden en dit is (gelukkig) excl. de medewerkers, zoals de predikant, de organist, de ambtsdragers, de voorzangers en de coördinatoren. En dat scheelt een slok op een borrel. Afgelopen vrijdag rond de klok van 18.00 uur hadden zich 30 gemeenteleden aangemeld om de dienst bij te wonen en zaterdagmorgen heb ik alle betrokkenen een berichtje gestuurd dat zij zondagmorgen 11 oktober welkom zijn in de Grote Kerk.

De voorzangers van deze morgen zijn: Ger Schievink, Ad van der Kam, Trudy Baard, Neeltje Hiemstra en Harmen Bloemhof. De coördinatoren zijn : Oane Zuidema en EleHenk Wouda.

Voor gemeenteleden die vanmorgen nog niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, is de dienst gelijktijdig of eventueel ook later te beluisteren via www.pg-harlingen.nl. Bij binnenkomst liggen er weer liturgieën en voor wie de zondagsbrief niet via de mail ontvangt, ook een zondagsbrief. We komen binnen via de Toren, waar wordt nagekeken of u op de lijst van aanmelding staat. Dit alles op voorschrift van de GGD.

Zondag 11 oktober 2020: liturgische kleur: groen

09.30 uur – Grote Kerk – voorganger drs. A.T. de Gorter

Ouderling van dienst: Jan van der Tuin, lector Carla Ozinga, organist Otto Roelofsen

Schriftlezing: **Filippenzen 3: 17-21 / Matt. 22 : 1 – 14 (NBV)**

koster: Kees van den Nieuwenhuizen / **Er is vanmorgen geen kindernevendienst.**

Collecte deze morgen: tijdens de dienst zal er niet worden gecollecteerd. Bij de 3 uitgangen staan collecteschalen en deze collecte wordt 50 – 50 gedeeld tussen diaconie en kerk.

U kunt nog niet in de kerk aanwezig zijn maar u wilt ook bijdragen aan de schaalcollecte voor de kerk en Diaconie?

U kunt uw bijdrage o.v.v. ‘schaalcollecte’ overmaken op rekeningnummer NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. College van kerkrentmeesters en/of op bankrekeningnummer NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. College van diaconie.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag, met een hartelijke groet en ter bemoediging van de gemeente naar:

mevr. F. Lohuizen-voor de Poorte, nu nog verblijvende in het MCL om te herstellen van een gebroken heup. Het bezorgen van deze bloemen is inmiddels geregeld. Volgende week zal mevr. Lohuizen worden overgeplaatst naar Noorderbreedte Revalidatie in Leeuwarden. **Het tweede bos gaat naar mevr. R. Hoekstra.**

Wilt u de bloemen bezorgen? U kunt ze na de dienst afhalen uit de consistorie.

A.s. dinsdag 13 oktober hoopt **mevrouw Hoorn 101 jaar te worden**. Zij ontvangt die dag namens ons allen een bos bloemen met daarbij onze felicitaties. Gods Zegen toegewenst voor het komende levensjaar.

Enige informatie:

- De resterende diensten in dit jaar zullen allemaal plaatsvinden in de Grote Kerk;
- De Gebedenboeken liggen vanwege de corona-maatregelen voorlopig even niet meer bij de ingangen van de kerk. Wilt u voorbede aanvragen, doet u dat aub rechtstreeks aan de predikant of via de scriba. Ook kunt u thuis een briefje schrijven en bij binnenkomst aan de dienstdoende kerkrentmeester bij de deur overhandigen.
- **Als u bij de kerkdiensten aanwezig wilt zijn, moet u zich iedere keer weer opnieuw opgeven bij de scriba.**
- Alle kerkelijke bijeenkomsten in de komende week zijn vervallen. Zie de zondagsbrief van 4 oktober j.l.
- Bent u via de live-stream bij de dienst aanwezig en u wilt uw gevoel (in het kort) met ons delen, mail dit naar de scriba. Ik zal dit de komende zondagen proberen op de zondagsbrieven te zetten. Uiteraard anoniem. De afzender is en blijft alleen bij mij bekend. Ik kreeg al 2 reacties, maar deze brief is nu al aardig vol.

Overlijdensberichten:

- maandag 5 oktober overleed na een liefdevolle verzorging in de Herbergier te Harlingen ons gemeentelid **mevr. Jeltje Visser-Bruinsma** in de leeftijd van 73 jaar. Zij woonde hiervoor met haar man Oene op de Brouwersstraat. Afgelopen vrijdag heeft de begrafenis in besloten kring plaats gevonden op de Natuurbegraafplaats te Sondel.
- woensdag 7 oktober overleed na een tijd van afnemende gezondheid ons gemeentelid **mevr. Lucie Dethmers** in de leeftijd van 67 jaar. Zij woonde met haar man Gerrit op de Goudplevier. De afscheidsdienst is in besloten kring op maandagmiddag 12 oktober om 13.30 uur hier in de Grote Kerk, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden in Ried. De dienst is ook te volgen via de live stream.
- ook woensdag 7 oktober is overleden **mevr. Neeltje Broersma-Tjoelker** in de leeftijd van 84 jaar. Mevr. Broersma, de moeder van ‘oud’ diaken Bert Broersma, woonde sinds enkele jaren in de Spiker. De afscheidsdienst is a.s. maandagmiddag in Achlum, waar zij ook zal worden begraven.

Wij denken aan allen die achterblijven in verdriet om dit afscheid en wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid.

Zo denken we ook aan hen die leven met een verlies of het al wat langer is geleden of nog maar heel kort, de lege plaats is er en het gemis zal er altijd blijven.

Met een warme groet van uw scriba.

Dienst zondag 18 oktober 2020 liturgische kleur : groen

09.30 uur de Grote Kerk voorganger ds. T.G. van der Linden

Ouderling: Rintse Twijnstra, lector: Wibbina Schaap, organist: Eeuwe Zijlstra

Voor de dienst op zondag 18 oktober kunt u zich opnieuw opgeven bij de scriba, Midlumerlaan 2-28. Dit geldt voor **alle kerkbezoekers: gemeenteleden, ambtsdragers, voorzangers en gasten**. Dit kan ook via mijn persoonlijke e-mail avdkzegel@ziggo.nl of tel. 0517 851995. **Let op:** niet via de brievenbus in de Hoeksteen, daar kom ik n.l. niet iedere dag. De aanmelding dan wel heel graag uiterlijk vrijdag 16 oktober tot 18.00 uur. Als u bij de eerste 30 aanmeldingen bent, krijgt u van mij zaterdagmorgen(17/10) een berichtje, zodat u weet dat u wordt verwacht. We nummeren door bij te veel aanmeldingen, u/jij wordt dan automatisch op de lijst gezet voor de volgende zondag.

Overdenking:***De Bijbel: wat is dit eigenlijk voor boek?***

... in een boekhandel kwam ik hierover met iemand in gesprek. Zij wilde meer weten over ons christelijk geloof en had de Bijbel In Gewone Taal gekocht. Gewoon... omdat de kleurige buitenkant haar aansprak. Ze kende al wel de Wijnbijbel, de Breibijbel en de Kunstbijbel. Bij de letter C in de index van de Kunstbijbel vond ze Marc Chagall: een joods kunstenaar die bekend werd vanwege zijn Bijbelse voorstellingen. Het had veel indruk op haar gemaakt.

Ze was op zoek naar ‘de waarheid’ in de hoop een antwoord te vinden op haar levensvragen. In de index had ze daarom gezocht bij de letter W. Maar zo werkt het bij de Bijbel meestal niet: ‘de waarheid’ wordt immers niet los verkocht.

Ze vroeg me om tips: ‘op welke manier kan ik de Bijbel het beste lezen?’ Ik heb haar de volgende persoonlijke suggesties aangereikt: 1. Begin met het boek Genesis en de eerste verhalende helft van Exodus.

2. Lees dan minstens één van de Evangelien, bijvoorbeeld Lucas.

3. Ga dan verder met kortere verhalende boekjes als Esther, Daniël en Jona... wanneer je echt de smaak te pakken krijgt.

4. De brieven van Paulus, een greep uit de Psalmen en daarna misschien wat van ‘de grote profeten’.

Ze bedankte me voor de tip en vroeg of ik haar dit overzicht wilde mailen. Via sociale media hielden we daarna contact. Ook stelde ik haar voor om niet alleen maar te lezen, maar ook te proberen het gesprek met anderen aan te gaan. Dat kan natuurlijk binnen een kerkgemeenschap, zoals onze Protestantse Gemeente, maar ook daarbuiten. Een groep van mensen om je heen waarmee je kunt praten, naar elkaar kunt luisteren en van gedachten kunt wisselen.

Want laten we eerlijk zijn: het zijn stuk voor stuk fantastische verhalen waar we veel van kunnen leren, ook in onze tijd. Zo zetten verhalen over Job, Mozes en Jonas aan tot hoop, vertrouwen en volharding. Ook christelijke tradities kunnen ons helpen: de vastentijd is niet alleen een goed moment voor een ‘detox’, ze bepaalt ons ook bij zelfreflectie en solidariteit met anderen die het minder hebben. Afgelopen week ontving ik een mail van haar. Ze was druk aan het lezen in de Psalmen en genoot van de verhalen. Ze had mensen gevonden met wie ze haar ervaringen kon delen. Ik heb haar teruggemailed dat ik blij voor haar was en haar veel succes en vooral plezier gewent.

Het is heel belangrijk is dat we zo open blijven staan voor het gesprek, soms met wildvreemden. Lees een boek, lees een tijdschrift waarin de goede verhalen centraal staan. Lees wat anderen te zeggen hebben: ook dat is een soort gesprek. Een ander perspectief kan voor jou alles opeens nieuw en actueel maken. Al zijn we zelf nog zo bekend met de Goede Boodschap, het is toch belangrijk dat we de verhalen blijven lezen en delen. Zoals een bekend en vertrouwd lied dat we als kind al zongen:

‘Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag, dat je groeien mag, dat je groeien mag. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.’

Heleen de Gorter