

**Orde van dienst 11 okt 2020, Grote Kerk  
voorganger drs. A.T. de Gorter**

## **Orgelspel**

### **Welkom**

#### **Aanvangslied 130A : 1**

Uit angst en nood stijgt mijn gebed.  
O Heer, wil naar mij horen!  
Wanneer Gij op ons falen let,  
zijn wij, o God, verloren.  
Maar in uw eindeloos geduld  
delgt Gij de menselijke schuld  
en zegent die U vrezen.

### **Bemoediging, groet en drempelgebed**

#### **Lied 130A : 2 en 3**

Ik hoop op God de Heer en wacht  
het woord dat Hij zal spreken.  
Al loopt het naar de middernacht,  
ik volg zijn heilig teken.  
Mijn hart is in de donkerheid  
een wachter die het licht verbeidt,  
een wachter op de morgen.

Hoop, Israël, op God de Heer  
die rijk is aan genade.  
Want Hij verlaat u nimmermeer,  
al kiest gij ook ten kwade.  
Hij leidt u door de woestenij  
en maakt gans Israël eens vrij  
van ongerechtigheden.  
Kyriëgebed

#### **Glorialied: Lied 213: 1- 3 en 5**

Morgenglans der eeuwigheid,  
licht aan 't eeuwig Licht onttoegen,  
stel ons deze ochtendtijd  
uwe heerlijkheid voor ogen,  
en verdrijf door uwe macht  
onze nacht!

Laat uw heilige liefdegloed  
onze koude werken doden  
en versterk in ons de moed  
om, de eeuwge nacht ontvloden,  
voordat wij tenondergaan,  
op te staan.

Overstroom ons met uw licht,  
klare Zon van trouw en goedheid.  
Treed niet met ons in 't gericht,  
maar verblijd ons met de zoetheid  
van des hemels zaligheid  
voor altijd.

### **Gebed om de opening van het woord**

#### **Schriftlezing Filippenzen 3: 17-21 (NBV)**

##### **Lied 792 : 1 en 2**

*Kom God en schrijf uw eigen naam  
als licht over ons uit!  
De naam, die, dag en nacht vooraan,*

*de hoogste weg wijst om te gaan,  
de naam die liefde luidt!  
O, God, die al uw liefde hecht  
aan wie van liefde leeft,  
omvat de trouw hier toegezegd.  
Dat Gij uw zegen op ons legt,  
uw vrede aan ons geeft!*

#### **Schriftlezing N.T.: Matt.22:1-14 (NBV)**

##### **Lied: 792: 3 en 4**

Verlaat niet, wat uw hand begon,  
o God, ontbreek ons niet!  
Straal in ons leven als de zon,  
Gij, van de liefde zelf de bron,  
de adem van ons lied!

Laat zonneklaar te lezen zijn  
uw beeld, in ons geprent!  
Gij komt en schenkt de beste wijn  
waar wij elkaar tot zegen zijn,  
tot liefde voorbestemd.

### **Verkondiging / aansluitend orgelspel**

#### **Lied 916**

Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand,  
waarmee Hij ons barmhartig omvat aan alle kant.

Eens komen alle paden van lot en schuld, van dood,  
bijeën in zijn genade, voorbij aan alle nood.

Door God zijn wij omgeven zoals wij hier bestaan.  
In hem zullen wij leven en tot zijn feest ingaan.

#### **Bericht van overlijden: aansteken kaarzen – I.M. – na een moment van stilte zingen we:**

##### **Lied 791: 6**

Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen  
bron van liefde, liefde zelf !

#### **Dank- en Voorbeden (afwisselend met Lied 367F)**

*Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken.*

#### **Stil Gebed – Onze Vader**

##### **Slotlied 423**

Nu wij uit-een-gaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit  
Nu wij uit-een-gaan wens ik jou toe: Ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht voor hen uit!  
Al onze vrienden wensen wij vrede: Ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg: vrede en goeds in elk huis!  
Voor al wie kwamen onder dit dak: Ga met God!  
Vaya con Dions en à Dieu.

#### **Zegen met gesproken Amen**

Gemeente gaat weer even zitten, na aanwijzing verlaten we tijdens  
orgelspel de kerk

collecteschalen bij de uitgang> 50-50 Diaconie en Kerk