



Welkom in de kerk

U ontvangt deze zondagsbrief als voorbereiding op de dienst. Ook brengen wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws in onze gemeente. Heeft u vragen, schroom dan niet één van onze ambtsdragers aan te spreken; zij helpen u graag! Deze brief wordt ook door de luisteraars van de kerkradio en thuisgebleven gemeenteleden gelezen.

Bij deze dienst:

*Ook deze morgen mogen we nog niet met elkaar als gemeente zingen en luisteren we weer naar een groep voorzangers. Deze morgen zijn dat **Marius Lutgendorff, Ad van der Kam, Harmen Bloemhof, Jet Twijnstra, Rintse en Berber Twijnstra, Ymieke en Neeltje Hiemstra o.l.v. Trudy Baard op de piano.***

Gemeenteleden die vanmorgen nog niet in de kerk aanwezig kunnen zijn is de dienst gelijktijdig of eventueel ook later te beluisteren via www.pg-harlingen.nl. Bij binnenkomst liggen er weer liturgieën en voor wie de zondagsbrief niet via de mail ontvangt, ook een zondagsbrief. Helaas kan er nog geen ontmoeting en koffiedrinken na afloop van de dienst zijn.

Coördinatoren deze morgen zijn: Aafke van der Zee, Ymieke Miedema en Theo van der Meulen. We komen binnen via de Toren, waar wordt gecontroleerd of u op de lijst van aanmelding staat. Dit alles op voorschrift van de GGD.

Zondag 20 september 2020: liturgische kleur: groen

STARTZONDAG

09.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden m.m.v. een aantal jongeren.

Ouderling van dienst: Annie van der Kooi-Zegel, lector Jan de Jong, organist Eeuwe Zijlstra

Schriftlezing: **Jona 3 // KND: Alie Zuidema**

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek: Noah Miedema

Collecte deze morgen: tijdens de dienst zal er niet worden gecollecteerd. Bij de 3 uitgangen staan collecteschalen en deze collecte wordt 50 – 50 gedeeld tussen diaconie en kerk. Het deel van de Diaconie is opnieuw voor het

Werelddiaconaat en deze keer voor Syrië. De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen achtergelaten. Ook de kerk heeft het zwaar, maar wil hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld, ongeacht hun afkomst of geloof. Daarom vragen wij uw hulp om de kerk te helpen om de kerkgemeenschap daar weer op te bouwen. Dit betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Voor meer info: zie blz. 15 in Getijdenstroom nr. 09.

U kunt nog niet in de kerk aanwezig zijn maar u wilt ook bijdragen aan de schaalcollecte voor de kerk en Diaconie? U kunt u bijdrage o.v.v. 'schaalcollecte' overmaken op rekeningnummer NL 94 RABO 0373735677.

Tijdens de dienst:

Vanmorgen is ook ds. Ulbe Tjallingii in ons midden. Hij zal zich later in deze dienst even kort aan u voorstellen.

Ds. Tjallingii is vanaf 1 september j.l. als ouderenpastor werkzaam in onze gemeente. Wij willen hem dan ook via deze weg nogmaals van harte welkom heten.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag, met een hartelijke groet en ter bemoediging van de gemeente naar: **Henk en Bottie Scheffer** (zij kregen het zware bericht dat Henk uitbehandeld is) en naar **Ditty Toering-Hak** (na een ziekenhuisopname en nu in afwachting van een operatie).

Wilt u de bloemen bezorgen? U kunt ze na de dienst afhalen uit de consistorie.

Overlijdensberichten:

- Op 17 september is thuis overleden Jannie Bom-de Koning, in de leeftijd van 79 jaar. Janna Adriana de Koning werd geboren in Bruinisse op 25 april 1941. Begin jaren '60 kwam zij in Harlingen wonen, waar zij trouwde met Kees Bom. Verderop in deze dienst volgt het hele in memoriam.
- Op 18 september is overleden dhr. Jan Verdam, vh wonende in Almenum en de laatste maanden van zijn leven verblijvend in het van Harenshuus in St. Annaparochie. Jan Verdam, geboren in Kampen en van daaruit in Harlingen komen wonen in de Hoogstraat. De afscheidsdienst met aansluitend de begrafenis is a.s. woensdag 23 september vanuit de Grote Kerk. Later in deze dienst volgt het In Memoriam.

Uit de agenda: Donderdag 24 september

19.30 uur

kerkenraadvergadering in de Midlumerlaankerk

Van de commissie Samen Aan Tafel: Helaas kunnen we onze bijeenkomst van **30 sept. niet door laten gaan**. Dit in verband met de coronaregels. Heel jammer. Als commissie gaan we ons beraden wat de eventuele mogelijkheden zijn.

Met een hartelijke groet namens de commissie, Anneke Raven

Meeleven



Komende vrijdag hopen Teunard van der Linden en Coby van der Meer elkaar hun ja-woord te geven als man en vrouw op het stadhuis van Harlingen. Een feestelijke dag, in aanwezigheid van een (beperkt) aantal familieleden en getuigen. De huwelijksluiting is om 13.00 uur. Ambtenaar van de burgerlijke stand is Harmen Bloemhof. De kerkelijke bevestiging en inzegening volgt op een later moment, als er weer meer mogelijk is. Van harte gelukkigewent! Om 12.45 uur en/of 13.45 uur kunt u bij het Raadhuis een glimp van het bruidspaar opvangen.

Overweging 'Kom en zie'. Joh.2: 47b

Hoe kom je tot geloof? Waarom gelooft de een wel en de ander niet? Hoe bereikt de roepstem van het geloof ons? Op deze vragen zijn verschillende antwoorden te geven. Sommigen voelden zich 'rechtstreeks' tot het geloof aangetrokken. Anderen hadden een inspirerend voorbeeld, bijvoorbeeld in een ouder of grootouder. Een christelijke opvoeding wil ook helpen. Bovenstaand tekstvers staat in het Bijbelgedeelte bij Johannes over de roeping van Jezus' eerste discipelen. Het is een zin die voorkomt in het gesprek tussen Filippus en Nathanaël. Filippus is al door Jezus 'gevonden' als zijn discipel, en probeert op zijn beurt Nathanaël over de streep te trekken. We zien: Filippus wordt rechtstreeks door Jezus tot zijn leerling geroepen, Nathanaël via Filippus, vermoedelijk een goede vriend, kennis of studiegenoot. Filippus zegt tegen Nathanaël: wij hebben hem gevonden! van wie Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten.

De weg tot de Heiland loopt voor Filippus en Nathanaël via de Schriften. Dáárin wordt de Messias beloofd, een herder en leraar boven alle anderen uit, voor Israël en de volken. De Bijbel is niet weg te denken als het om geloven gaat. Geloven is, ook in crisistijd, antwoorden op het Woord dat via de stem van de profeten, apostelen en evangelisten tot ons komt. Het geloof komt niet uit de lucht vallen. Het is en wordt ons ingegeven door mensen die ons zeggen: kom en zie. Kom en kijk zelf! Nathanaël zit nog vol vooroordelen. Hij wordt geroepen om te komen en te zien, maar heeft zo zijn eigen gedachten. Hoe herkenbaar is dit. Hoe diep steekt deze menselijke neiging, om onze eigen gedachten te volgen en belangrijker te vinden dan wat ons van godswege gezegd wordt.

Dan het komen en zien waar ons tekstwoord van spreekt. Wij mogen dankbaar zijn voor al onze voorgangers in het geloof: voor alle mensen die ons bemoedigd en aangesproken hebben om vast te houden aan de weg van het geloof.

Je kunt ook zélf degene kunt zijn, die door hartelijke belangstelling, trouw bezoek of als aansprekend voorbeeld anderen uitnodigt en werft, zoals Filippus meteen al doet. Augustinus roemt het gelovige voorbeeld van zijn moeder en werd op zijn beurt voor anderen een inspirerende kerkvader.

Zo zal het steeds weer zijn. Een reflector die beschenen wordt, schijnt ook zelf in het donker. Hij ontvangt licht en geeft licht door. Het zijn de oer-werkwoorden van ontvangen en doorgeven, die wij in deze tijd opnieuw leren spellen. Startzondag 2020 betekent ook: *bereidheid om te ontvangen, te komen en te zien én om door te geven aan anderen en elkaar*. Zo groeit een gemeenschap van gelovigen, waarin de levende Heer zelf in het midden is.



1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, dat je had verborgen in de zwarte grond, en waaruit een grote boom ontstond.

2. Wil je wel geloven het begin is klein, maar het zal een wonder boven wonder zijn als je het gaat wagen met Gods woord alleen; dan gebeuren wonderen om je heen. (lied 923)

Hartelijke groet ds. Teunard van der Linden

Dienst zondag 27 september 2020 liturgische kleur : groen

09.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden,

Ouderling: Ymieke Miedema, lector Corina van der Meulen, organist: Eeuwe Zijlstra

Voor zondag 27 september kunt u zich opnieuw opgeven bij de scriba, Midlumerlaan 2-28. Dit geldt voor alle kerkbezoekers: gemeenteleden, ambtsdragers en gasten. Dit kan ook via mijn persoonlijke e-mail avdkzegel@ziggo.nl of tel. 0517 851995. De aanmelding dan wel heel graag uiterlijk zaterdagmorgen 26 september 12.00 uur

Nog even uw aandacht voor het volgende:

Vrijdag 18 september werd in kerkgebouw 'de Haven' een Vredesvesper gehouden, m.m.v. alle pastores uit Harlingen.

Helaas was dit tegelijk met de persconferentie van premier Rutte. U kunt de Vesper alsnog meemaken en beluisteren via www.cgkvharlingen.nl. Het thema is '**Vensters van Hoop**'. Het was fijn om hier naar te kijken en te luisteren, daarom van harte bij u aanbevolen!