



Welkom in de kerk

U ontvangt deze zondagsbrief als voorbereiding op de dienst. Ook brengen wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws in onze gemeente. Heeft u vragen, schroom dan niet één van onze ambtsdragers aan te spreken; zij helpen u graag! Deze brief wordt ook door de luisteraars van de kerkradio en thuisgebleven gemeenteleden gelezen.

Bij deze dienst:

*Ook deze morgen mogen we nog niet met elkaar als gemeente zingen en luisteren we weer naar een viertal voorzangers. Deze morgen zijn dat **Gina en Jan Meijer, Aafke Hibma en Ad van der Kam.***

Gemeenteleden die vanmorgen nog niet in de kerk aanwezig kunnen zijn is de dienst gelijktijdig of eventueel ook later te beluisteren via www.pg-harlingen.nl. Bij binnenkomst liggen er weer liturgieën en voor wie de zondagsbrief niet via de mail ontvangt, ook een zondagsbrief. Helaas kan er nog geen ontmoeting en koffiedrinken na afloop van de dienst zijn.

Coördinatoren deze morgen zijn: Ele Henk Wouda, Aafke van der Zee en Harmen Bloemhof. We komen binnen via de Toren, waar wordt gecontroleerd of u op de lijst van aanmelding staat. Dit alles op voorschrift van de GGD.

Zondag 13 september 2020: liturgische kleur: groen

09.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. C. Glashouwer

Ouderling van dienst: Lies Hager, lector Jaap van der Meulen, organist Bauke van der Meer

Schriftlezing: Romeinen 14 + 15 : 7

KND: Mirjam de Boer

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen

Collecte deze morgen: tijdens de dienst zal er niet worden gecollecteerd. Bij de 3 uitgangen staan collecteschalen en deze collecte wordt 50 – 50 gedeeld tussen diaconie en kerk. Het deel van de Diaconie is voor het Werelddiaconaat. In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen analfabeet en ook zij willen graag de Bijbel lezen en leren over gezondheid.

Samen zijn we de kerk in actie. Helpt u mee, zodat de Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen.

U kunt nog niet in de kerk aanwezig zijn maar u wilt ook bijdragen aan de schaalcollecte voor de kerk en Diaconie?

U kunt u bijdrage o.v.v. 'schaalcollecte' overmaken op rekeningnummer NL 94 RABO 0373735677.

Omzien naar elkaar:



De bloemen uit de kerk gaan deze zondag, met een hartelijke groet en ter bemoediging van de gemeente naar:

Dhr. Hansma (i.v.m. ziekte) en naar

dhr. P. Tichelaar (na ziekenhuisopname weer thuis)

Wilt u de bloemen bezorgen? U kunt ze na de dienst afhalen uit de consistorie.

Meeleven

- Dhr en mevr. van Kammen mochten beide weer thuiskomen na een verblijf in de Batting en opname in het MCL;
- Fam. A.S. Horrel-Zondervan weg 1) verblijft voorlopig in 'Avondrust' te Makkum;
- Dhr. P. Tichelaar is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis in Leeuwarden en moet thuis verder op krachten komen;
- Mw. D. Toering-Hak is weer ontslagen uit het Antoniusziekenhuis in Sneek en zal later in het jaar nog een operatie moeten ondergaan;
- Henk en Botty Scheffer kregen het zware bericht dat verdere behandeling van de ziekte van Henk geen zin meer heeft, en het afscheid van het leven in zicht komt.

Laten wij onze zieken dragen met ons meeleven en hen omringen met ons gebed!

HERE, Gij doorgrondt en kent mij (Psalm 139 : 1)



Dienst zondag 20 september 2020 liturgische kleur : groen >> STARTZONDAG <<

09.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden, Startzondag

Ouderling: Annie van der Kooi-Zegel, lector Jan de Jong, organist: Eeuwe Zijlstra

Voor zondag 20 september kunt u zich opnieuw opgeven bij de scriba, Midlumerlaan 2-28. Dit geldt voor alle kerkbezoekers: gemeenteleden, ambtsdragers en gasten. Dit kan ook via mijn persoonlijke e-mail avdkzegel@ziggo.nl of tel. 0517 851995. De aanmelding dan wel heel graag uiterlijk zaterdagmorgen 19 september 12.00 uur

Overweging 'Horen en doen' Lucas 8-19-21

In deze coronatijd voelen wij extra de waarde van familiebanden. Je probeert elkaar op afstand te steunen en moet in te spreken. De omgangsregels zijn minder streng dan in het voorjaar. Toch zijn familiebijeenkomsten niet boven de wet: er kan slechts in beperkte mate worden samengekomen, laat staan omhelsd en geknuffeld. Dat is een gemis. Je familie is vertrouwd. Daar wil je zo natuurlijk mogelijk mee omgaan. Bij menig uitvaart blijkt ook, hoe sterk familie van betekenis is en familiebanden doorwerken, tot het derde en vierde geslacht. Wat zouden wij zijn zonder familie?

Bij het waarlijk mens-zijn van Jezus hoort dat ook hij deel uitmaakt van een gezin en een familie. Daarover horen we niet veel in het Evangelie (met uitzondering van het Kerstverhaal). In Lucas 8 evenwel brengt de evangelist Jezus' moeder en Jezus' broers ter sprake. Jozef zou volgens de overlevering al wat ouder zijn geweest en reeds zijn gestorven. Jezus' moeder en broers komen om Hem te spreken en te ontmoeten, maar hij wordt in beslag genomen door de schare die zich om hem heen verzameld heeft.

Als dan een tussenpersoon Jezus meedeelt dat zijn moeder en zijn broers 'buiten op hem wachten', is dit voor hem de gelegenheid om iets over familiebanden en het horen bij een familie te zeggen. Opmerkelijke woorden.

In het Koninkrijk van God zijn de banden van familie en verwantschap minder van belang. In het Koninkrijk gaat het er niet om wat je komaf is, waar je geboren bent, in welk gezin en welke familie, arm of rijk, aanzienlijk of onaanzienlijk. Uit het evangelie wordt een nieuwe wijze van broeder- en zusterschap geboren. Jezus vertrouwt zich niet toe aan zijn natuurlijke verwanten, hoewel zij op hem wachten, maar zegt: mijn moeder en broeders zijn dezen: mensen uit deze schare, al wie het woord van God hoort en doet. Al wie Gods woord hoort en er zijn leven naar richt.

Zo worden wij tot op nieuwe wijze broeders en zusters: in zijn naam, en door zijn Woord en Geest. Zijn familiebanden dan niet meer van belang? Dat is geen juiste conclusie.

Nog aan het kruis schenkt Jezus zijn moeder en zijn leerling Johannes aan elkaar ('vrouw, zie uw zoon; zoon, zie uw moeder'). Het is eerder zo dat wij in de gemeente van Jezus Christus als een vader en moeder en als broeders en zusters elkaar mogen herbergen in Gods vrede. Zonder aanzien des persoons en zonder dat iemand vastgepind zit aan familieverbanden. In Christus is noch man noch vrouw, noch oost noch west.

Familiebanden kunnen ook knellen en schuren. Het is daarom maar goed dat het Evangelie ze op het tweede plan zet. Je vader en moeder eren blijft van kracht als gebod, zolang dit redelijk is. Belangrijker is de weg van horen en doen, *ora en labora: bidden en werken*.

Op die weg mag je ervaren, dat velen delen in één Geest, één woord, één doop en zo een nieuwe gemeenschap vormen in Jezus' naam. Van die gemeenschap mogen wij deel uitmaken en ons daarin oefenen in geloof, hoop en liefde, met het oog op onze dienst in de wereld. Lied 686: 2 zegt:

*Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.*

*Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.*



Ds. Teunard van der Linden

Fancy Fair 2020

Zonder corona hadden wij deze zaterdag (12/9), onze reguliere Fancy Fair gehouden. Het is om meerdere redenen spijtig dat dit niet mogelijk was. Het kost soms heel wat zweetdruppels maar wat is het gezellig om met elkaar de schouders eronder te zetten.

Dit jaar zoals gezegd de fancy fair **online** via de website: www.fancyfairharlingen.nl. U kunt hier meedoen aan de veiling met leuke artikelen uit 'de Inbrengr', de donatieknop of de loterij. Het is ook mogelijk dat iemand anders voor u loten koopt en 'online betaald'. Bij de betaling komt er ruimte voor een opmerking en daar kan de desbetreffende naam van de koper worden ingevuld. Lukt het niet of wilt u 'contant' loten kopen, neemt u dan gerust contact op met een van de commissieleden: Ids Albertsma (06-41178404), Koos de Vries (06-51664146) of Jellie Keulen (414988)
