

**Orde van dienst 30 sept. 2020 de Grote Kerk**  
Voorganger ds. T.G. van der Linden

Orgelspel  
Welkom

**Lied 513**

1. God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

**Bemoediging, groet en drempelgebed**

**Psalm 8: 1, 5 en 6**

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

5. Al wat er land of water heeft tot woning, het moet de mens erkennen als zijn koning: en wild en al 't geduldig vee en wat er wemelt in de wijde zee.

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. Heer, onze God, hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

**Geloofsbelijdenis**

**Antwoordlied: Lied 350: 3 t/m 7**

3. Tot ondergang zijn wij gedoemd, als God ons niet bij name noemt, maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan door 't water van de doodsjordaan.

4. Wij staan geschreven in zijn hand, Hij voert ons naar 't beloofde land. Als kinderen gaan wij zingend voort, de Vader is het die ons hoort.

5. Met Noach en zijn regenboog, Mozes die uit Egypte toog en Jona uit het hart der zee, bidt heel uw kerk aanbidde mee.

6. Naäman, nu niet meer onrein, mag onder uw beminden zijn. Ja, alle volken zijn in tel bij U, o God van Israël!

7. Gij heft de aarde aan het licht door diepte heen en door gericht, eens zal zij bloeien als een roos, een dal van rozen, zondeloos!

**Moment met de kinderen**

**Orgel:** wij gaan voor even uit elkaar

**Groet, gebed**

**Schriftlezing: Jona 1 t/m Jona 2:1**

Orgel improvisatie:

*Ruwe stormen mogen woeden  
Alles om mij heen zij nacht.  
God, mijn God zal mij behoeden  
God houdt voor mijn heil de wacht!*

**Overdenking**

Orgelspel

**LIED VAN DE OPVARENDEN**

1. Wij zijn een speelbal van de golven en roepen onze goden aan.  
Wij worden door de zee verzwolgen, ons schip zal in haar muil vergaan.

2. Wie durft zich nu nog schuil te houden, door zelfbedrog in slaap gesust, door ongepast en blind vertrouwen, zich van geen kwaad of straf bewust?

3. Wie spreekt verlossend een voor allen een laatste en beslissend woord?  
Wie is bereid om diep te vallen?  
Wie roept: werp mij maar overboord?

4. Hij die zich schuilhield, laat zich vallen.  
Hij weet zich schuldig, stelt zich borg als een van ons, als een voor allen.  
Ons leven is zijn hoogste zorg.

René van Loenen, liedtekst bij het gedicht 'Jona'  
van Dietrich Bonhoeffer – melodie lied 850

**Gebeden met 3x gezongen Kyrie, Lied 301g en Onze Vader**

**Slotlied 422**

1. Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart. Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen door uw stille kracht.

2. Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt: sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint. Wil geloof ons geven dat door zo te leven hier Gods rijk begint.

**Zegenbede (gesproken Amen)**

*collecteschalen bij de uitgang > 50-50 voor diaconie en kerk*

*Wilt u na de Zegen weer even gaan zitten en volgt u aub bij het uitgaan de aanwijzingen van de coördinatoren.*

**Orgelspel**