



Beste gemeenteleden,

Ook in augustus gaan we door met het vieren van onze kerkdiensten in de Grote Kerk, met maximaal **100** personen. We hebben daarvoor gekozen om de risico's zo beperkt mogelijk te houden. Het blijft nodig dat u zich van te voren zelf opgeeft bij de Scriba.

Dit kan schriftelijk via Midlumerlaan 2-28, of telefonisch 851919, of via de mail: avdkzegel@ziggo.nl.

We vinden het mooi dat u allemaal goed meewerkt aan het beperken van de risico's.

We vragen u dit zo vol te houden. Juist in een periode dat een ieder "de teugel weer wat meer wil laten vieren".

Belangrijke regels zijn nog steeds:

- *Neem geen risico's, voor jezelf maar ook niet voor een ander.
- *Bij verkoudheid of griepigheid, **BLIJF THUIS**.
- *Neem de 1,5 meter steeds in acht.
- *We **ZINGEN NIET** in de diensten.
- *Vermijd zoveel mogelijk dat je te lang met teveel mensen in een besloten ruimte bent.

Met dank voor uw begrip en medewerking!

Namens de Kerkenraad: Annie van der Kooi Zegel (scriba), Harmen Bloemhof (voorz.)



Zondag 2 aug. 2020: liturgische kleur: groen

09.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. A.C. Meesters, Steggerda

ouderling van dienst: Jan van der Tuin, lector: Wibbina Schaap; organist Otto Roelofsen

Schriftlezing: Deut. 6 : 1-9 / Johannes 13 : 31 – 35

KND: Alie Zuidema

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen

Bij deze dienst:

Ook vanmorgen zijn er weer vier 'voorzangers' die alle liederen voor ons zullen zingen en wij zingen mee in ons hart. Moeilijk want je wilt zo graag, maar we denken op deze manier ook om elkaar en met respect voor die ander. Bij binnenkomst liggen er weer liturgieën en voor wie de zondagsbrief niet via de mail ontvangt, ook een zondagsbrief. Helaas kan er nog geen ontmoeting en koffiedrinken na afloop van de dienst zijn.

De voorzangers van deze morgen zijn : Ymieke Miedema, Hanneke Puite, Djoke Travaille en Harmen Bloemhof.

Gemeenteleden die vanmorgen niet in ons midden kunnen zijn, kunnen de dienst beluisteren via de kerkradio en/of online volgen via www.pg-harlingen.nl of via de volgende link: <https://youtu.be/QWS3SXw-5ol>

Volgt u bij binnenkomst aub de aanwijzingen op van de coördinatoren. Zij zijn herkenbaar aan **de gekleurde hesjes**.

Coördinatoren deze morgen zijn: Rintse Twijnstra, Ele Henk Wouda, Ymieke Miedema en Harmen Bloemhof.

We komen binnen via de Toren, waar wordt gecontroleerd of u op de lijst van aanmelding staat.

Dit alles op voorschrift van de GGD.

Collecte deze morgen: tijdens de dienst zal er niet worden gecollecteerd. Bij de 3 uitgangen staan collecteschalen en deze collecte wordt 50 – 50 gedeeld tussen diaconie en kerk.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag, met een hartelijke groet en ter bemoediging van de gemeente naar:

Mevr. D. v.d. Schaar- Anema (i.v.m. een heel snel achteruit gaande gezondheid)

Dhr. en mw. Dotinga- Hopman (afgelopen week is hun dochter overleden)

Wilt u deze bloemen bezorgen? U kunt ze na afloop van de dienst afhalen in de consistorie.

Ook voor deze zondag weer een overdenking van ds. Teunard van der Linden (zoz). Ik wens u / jullie allen, mede namens de kerkenraad, een goede en gezegende dienst.

Hartelijke groet van uw scriba A.v.d.K-Z.

Meeleven

Djurrie en Sjoerd van der Schaar kregen slechte berichten vanuit het ziekenhuis. Met de gezondheid van Djurrie komt het niet meer goed. Er is nog beperkte tijd van leven. Wij wensen hen van harte kracht en sterkte bij de weg die nu voor hen ligt en gedenken hen in onze gebeden.

Greetje Scheepstra-Bloemsma verblijft momenteel in Bloemkamp te Bolsward, afdeling Goudsbloem, voor revalidatie vanwege een gebroken heup. Van harte herstel toegewenst.

Mw. K. (Zus) Meijer (91) in De Batting, afd. De Meerpaal, is aan het einde van haar levensdagen gekomen. Wij vragen ook voor haar uw voorbede en leven mee met de familie.

Wij denken hierbij **aan allen** die zorgen hebben vanwege hun gezondheid en wensen u heel veel sterkte en kracht.

Bericht van overlijden

Op 27 juli werd Gerda Dotinga levenloos aangetroffen in haar flatwoning in Almenum. Zij was de enige dochter van Sjoerd en Betty Dotinga-Hopman, die eerder in 1978 hun zoon Albert verloren.

De rouwsamenkomst voorafgaand aan de crematie heeft gisteren plaatsgevonden. Wij leven mee met de familie die dit zware verlies moet dragen en gedenken hen in ons gebed. Later deze dienst volgt het In memoriam.

Overdenking: *“Weest in geen ding bezorgd.”* (Filippenzen 4 : 6a)

Dit krachtige woord van Paulus, dat aanspreekt in onzekere tijden en omstandigheden van zorg en verdriet, komt niet uit de lucht vallen. Het gaat hier niet om de kracht van het positieve denken of om goede psychologische raad, hoe waardevol dergelijke aanbevelingen ook kunnen zijn. In dit Bijbelwoord gloeit het vuur van de Evangelie. Vooraf zegt de apostel: verblijdt u in de Heer te allen tijde. Ook gesteld in het méérvoud. Al deze woorden uit het slothoofdstuk van zijn brief aan de Filippenzen zijn gericht tot de geméénte. Wij houden met elkaar de weg van geloof, hoop en liefde en de naam van Jezus Christus hoog. De een met ander. Als bij het zingen in een koor. Paulus zegt direct voorafgaand ook nog: uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Dat helpt ook om zorgeloos te leven. De oefening in vriendelijkheid. Wie goed doet, goed ontmoet. Wie vrede doet, zal vrede vinden. Volgend op de oproep om niet bezorgd te zijn wijst Paulus op de weg van het gebed, onder dankzegging. Ook dat brengt vrede en rust in ons onrustige hart en in deze onrustige tijd: laat bij alles uw wensen door gebed en smeking onder dankzegging bekend worden bij God. Dan zal de vrede van God u dragen.

De rust en onbezorgdheid in ons Bijbelwoord zijn met andere woorden een vrucht van de vrede. Van vrede met de mensen in onze omgeving en de vrede met God door Jezus Christus onze Heer. In de Bergrede staat ook: weest niet bezorgd, met een verwijzing naar de vogels aan de hemel en de lelies op het veld. Het coronavirus en alles wat daarmee te maken heeft, jaagt veel mensen schrik aan. Velen zijn bezorgd over hun leven. Zeker degenen die in de risicogroep vallen. Ik denk dat voorzichtigheid en extra voorzichtigheid goed zijn. Anderzijds kan de oproep van de apostel ons bewaren voor krampachtigheid. In géén ding bezorgd zijn, ook niet in de huidige tijd. Hoe is dat mogelijk? Is dat mogelijk? Vrede hebben met jezelf en met anderen en vrede hebben met God legt een dubbele bodem onder het vertrouwen, dat Hij ons herbergen zal ten dage van het kwade, in tijd en eeuwigheid. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Voorzichtigheid en vertrouwen sluiten elkaar niet uit. Wel is ons vertrouwen van groter gewicht. Vertrouwen mag ons dragen, heilige onbezorgdheid blijf geven van de hoop die in ons is.

De dichter van Lied 1014 zegt:

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.</i> | 2. <i>Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.</i> |
| 3. <i>Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.</i> | 5. <i>Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.</i> |

Teunard van der Linden

Dienst zondag 9 augustus 2020

09.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. A.W. Riepma, Assen

Ouderling: Doede Onnes, lector Aagje Wouda, organist: Eeuwe Zijlstra

Voor deze dienst kunt u zich opnieuw opgeven bij de scriba, Midlumerlaan 2-28. Dit kan ook via mijn **persoonlijke e-mail** avdkzegel@ziggo.nl of **via tel. 0517 851995**.

De aanmelding dan wel heel graag uiterlijk zaterdagmorgen 8 augustus 12.00 uur