

## Orde van dienst 2 augustus 2020 in de Grote Kerk

### Orgelspel en welkom

#### Lied 287 1-2 en 5

1. Rond het licht dat leven doet / groeten wij elkaar met vrede;  
wie in voor – of tegenspoed / zegen zoekt, mag binnen treden, –  
bij de Heer zijn wij hier thuis, / kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond /noemen wij elkaar bij name,  
roepen wij met hart en mond / levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest / is het feest.

5. Rond het licht dat leven doet / groeten wij elkaar met vrede.  
Paaslicht straalt ons tegemoet, / zegen wie uw liefde delen, –  
licht dat dit geheim behoedt: / God is goed.

#### Groet en bemoediging:

De Heer zij met U

#### OOK MET U ZIJ DE HEER.

Onze hulp is in de naam van de Heer

#### DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

die trouw blijft tot in eeuwigheid

#### EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGON.

#### Gebed van toenadering

##### Lied 68: 7 en 12

7. God zij geprezen met ontzag.  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,  
de HERE Here doet alleen  
ons aan de dood ontkomen.

12. Gij mogendheden, zingt een lied,  
zingt Hem die koninklijk gebiedt,  
hier en in alle landen.

Hij heft zijn stem, een stem van macht -  
uw sterkte zij Hem toegebracht,  
strekt tot Hem uit uw handen.

Zijn heerlijkheid en hoog bevel  
staan wakend over Israël,  
geen wankeling gedogend.

Doorluchtig is uw majesteit,  
geef aan uw volk standvastigheid,

#### Gebed voor de nood in de wereld (met driemaal gezongen: 'Heer ontferm U')

##### Lied 903: 1, 3 en 6

1. Zou ik niet van harte zingen / Hem die zozeer mij verblijdt?  
Want ik zie in alle dingen / niets dan zijn genegenheid.  
Is de hartslag van het leven / niet de liefde van de Heer?  
Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven.  
Alle dingen hebben tijd, / maar Gods liefde eeuwigheid.

3. In het duister van de tijden / ben ik nooit alleen geweest,  
want God gaf mij ten geleide / op mijn wegen woord en Geest.  
Ja, de Heer doet mij geloven, / Hij ontstak in mij het licht  
van het innerlijk gezicht, – / dat zal dood noch duivel doven.  
Alle dingen hebben tijd, / maar Gods liefde eeuwigheid.

6. Omdat Gij mijn hart doet branden, / omdat Gij mij zo bemint,  
hef ik, Heer, tot U mijn handen:/ Vader, zie ik ben uw kind.  
Wil mij de genade geven, / U te dienen, hier en nu;  
God die liefde zijt, aan U / vast te houden, heel mijn leven,  
tot ik U na deze tijd / liefheb in der eeuwigheid.

#### Gebed bij de opening van Gods Woord

#### Gesprek met de kinderen / orgel: wij gaan voor even uit elkaar.

#### Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1-9

##### Lied 320: 1, 2 en 3

1. Wie oren om te horen heeft, hore naar de wet die God hem geeft:  
gij zult geen vreemde goden, maar Mij alleen belijden voortaan.  
Hoor, Israël, mijn geboden.

2. Bemint uw Heer te allen tijd, / dient Hem met alles wat gij zijt,  
aanbidt Hem in uw daden. / Dit is het eerste en grote gebod,  
de wil van God, uw Vader.

3. Biedt uw naaste de helpende hand,  
spijzigt de armen in uw land./ een woning wilt hen geven.  
Het tweede gebod is het eerste gelijk; / doet dit, en gij zult leven.

#### Schriftlezing: Johannes 13: 13-35

Gezongen acclamatie (Lied 339f)

#### Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U Verkundiging / aansluitend orgelspel

##### lied 791 : 1, 2 , 4 en 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken)

1. Liefde, eenmaal uitgesproken / als uw woord van het begin.  
Liefde, wil ons overkomen / als geheim en zegening.

2. Liefde, die ons hebt geschapen, vonk, waarmee gij zelf ons raakt,  
alles overwinnend wapen, /laatste woord dat vrede maakt.

4. Liefde waagt zichzelf te geven / ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven, – / daarop hebt Gij ons gebouwd.

6. Liefde boven alle liefde, / die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen, / bron van liefde, liefde zelf!

#### Overlijdensbericht: Aansteken kaars / I. M. / moment van stilte aansluitend zingen we lied 247: 1 en 3

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. De nacht valt in, waarin  
geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer ontvallen mij.  
Der hul-pe-lozen hulp, wees mij nabij.

3. U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn Leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij Heer, blijf mij nabij.

#### Dankgebed en voorbeden

##### lied 425 vervuld van uw zegen

Vervuld met uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord,  
In Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal.  
Door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

#### Zegenbede (gesproken Amen)

#### collecteschalen bij de uitgang > 50-50 voor diaconie en kerk Wilt u na de Zegen weer even gaan zitten en volgt u aub bij het uitgaan de aanwijzingen van de coördinatoren.