

Orde van dienst 19 juli 2020

6^e na Trinitatis, 5^e zondag van de zomer

Grote Kerk

Orgelspel

Welkom

Psalm 28: 1, 2 en 4

1. Ik roep tot U, mijn rots, mijn HERE!
Blijf U niet zwijgend van mij keren,
ik word een dode met de doden,
als Gij U doof houdt voor mijn noden.
Ik hef mijn hand naar waar Gij zijt,
verborgen in uw heiligheid.

2. Stoot mij niet van U met de bozen,
tref mij niet met de goddelozen,
die heim'lijk, met een mond vol vrede,
de plannen van hun boosheid smeden.
Doe hen naar hunner handen daad,
vergeld ze naar hun eigen kwaad!

4. Geloofd zij God, die naar mijn woorden,
mijn smeken en mijn klagen hoorde.
Hij is mijn schild en mijn betrouwen,
een bolwerk voor wie op Hem bouwen!
Nu juicht mijn hart, nu juicht mijn stem
en met mijn loflied prijs ik Hem.

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen.

V: De Heer zij met u allen.

A: Ook met u zij de Heer".

Drempelgebed: Lied 276: 1 en 3

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.

Muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad.

Huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan, om recht voor God te staan.

Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.

Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim,
breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is, dood even verrijzenis.

Gebed om ontferming

Glorialied: 705

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een'ge in zijn troon!

Moment met de kinderen

Orgel: wij gaan voor even uit elkaar

Groet, gebed en brieflezing: Romeinen 8, 31-39

Psalm 118: 1

Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den HEER vreest, laat het horen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Evangelielezing: Matteüs 13:24-30

Lied 339a

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Verkondiging

Lied 754

1. Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven
gaat,
kom in onze harten binnen met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming, daal vanuit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming in ons bevend hart, o
Heer.

2. God almachtig boven mate, die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons nooit meer, nooit meer
hier alleen.

Laat ons in de kerk U prijzen met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen wij U zien van oog tot oog.

3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen, o voltooi het: maak
ons rein,
tot de wereld is gewonnen en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen, schrijdende van licht tot licht,
legend onze gouden kronen zingend voor uw
aangezicht.

Gebeden en Onze Vader

Slotlied 422

1. Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven dat door zo te leven
hier Gods rijk begint

Zegen, orgelspel.