



Overdenking van deze zondag:

Het doel is: *liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.* I Tim. 1: 5

Timoteüs mag op de winkel passen in de gemeente van Efeze tijdens Paulus' afwezigheid en gevangenschap. Paulus had de jonge Timoteüs onderweg op zijn zendingsreizen in Macedonië ontmoet en opgenomen in zijn team. Hij bleek een grote aanwinst. Paulus kon blindelings op hem vertrouwen. Maar de apostel kent zijn pappenheimers. Hij was een aantal keer in Efeze geweest, de gemeente die hij gesticht had, en wist wat er speelde. Dat er ook mensen waren, die nog maar slecht aan de gedachte van een Nieuw Testament konden wennen en meer bezig waren met het uitpluizen van geslachtsregisters dan met de boodschap van Jezus Christus. Tegen deze judaicerende tendensen moet Timoteüs zich verzetten. En tegen de wetsleraren, die op de keper beschouwd onzin uitkraamden (vers 7). Christus is gekomen. De Geest is uitgestort. Mij mogen leven in Gods spoor van liefde en genade. Dááran moet Timoteüs vasthouden. Het zal steeds weer om de liefde gaan. Om ruimte geven aan elkaar. Om elkaar aanvaarden in het licht van Christus, in plaats van elkaar de maat te nemen en de les te lezen. Een zuiver geweten en oprecht geloof: daarbij gedijt de liefde. Paulus ziet graag, dat Timoteüs daaraan vasthoudt. Aan de liefde als doel, bron en norm.

De apostel weet dat er ook veel slechtheid in de wereld te koop is en neemt in de verzen 9 en 10 een zogenaamde 'zondencatalogus' op in zijn brief aan Timoteüs. Het meest opvallende in het rijtje met slechte mensen is de door Paulus zonder omhaal genoemde slavenhandelaren. Wrijf je toch even je ogen uit. Gaat er een felle golf van antiracisme over de wereld, en worden voormalige slavenhandelaren van hun sokkel getrokken in diverse landen – met verontwaardiging over hun 'verheerlijking', blijkt al in de eerste brief aan Timoteüs hun handel en wandel scheidt te worden afgekeurd. Liefdeloos is hun handelen, schandelijk hun streven naar eigen gewin ten koste van de medemens. We zien de beelden voor ons. Paulus trekt bij wijze van spreken al heel vroeg en misschien wel als eerste dergelijke kwaaddoenerij van zijn sokkel. Al vinden wij dat in letterlijke zin misschien niet de manier om de geschiedenis te corrigeren. We moeten erover in gesprek gaan. Een standbeeld verplaatsen, bijvoorbeeld naar het museum, kan altijd nog. Hoewel: we hebben ook de beeldenstorm gehad. Toen werden de beelden ook van hun sokkel getrokken. De heiligen van weleer, ingesponnen in een fout systeem van een verzoeningsleer met karma-achtige proporties. Zonder beeldenstorm geen Reformatie. Beleven we zoiets vandaag opnieuw? De woorden van Paulus geven ons te denken, hoe radicaal de liefde de norm is in het licht van Jezus Messias. Alles wat daarmee rijmt mag zijn plek hebben onder de zon. Alles wat daarmee strijdig is, heeft geen toekomst en geen bestand. De kerkvader Augustinus noemde de zonde 'privatio boni': weerhouding van het goede. De zonde staat het goede in de weg, maar 'is' niets op zichzelf. De liefde is als de zon. Waar de liefde openbaar wordt, waar de liefde gedaan wordt en de norm is, wijkt de duisternis van de eeuwenlange nacht. Vandaar dat Timoteüs en ook ons gezegd wordt: houdt je aan de liefde. Want dat is bron, de norm en het doel!

Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.
Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

ds. Teunard van der Linden

De Bloemengroet

gaat deze zondag met een groet en ter bemoediging naar **Mevr. T. Postma**. Mevr. Postma is gevallen en heeft nog steeds veel rugpijn. Het 2^e bos gaat naar de **fam. Anema**. Dochter Ilse heeft een verstandelijke beperking en woont ergens anders. Vanwege COVID 19 kon zij 14 weken lang in het weekend niet naar huis. *Wij wensen beide families heel veel sterkte !*

Blijft u meehelpen om mee deze zondagsbrief te verspreiden!

Meeleven

Henk en Bottie Scheffer hebben inmiddels het nodige achter de rug met de ziekte van Henk. Het beeld daarvan wisselt, maar de krachten nemen steeds meer af. Wij wensen hen graag sterkte.

Wil Louter is tijdelijk verhuisd naar haar dochter, in afwachting van de oplevering van haar nieuwe woning aan de Spoorstraat eind augustus.

Ons oudste gemeentelid Willem Woudstra werd deze maand 102 jaar en kreeg bloemen uit de kerk en bezoek van de dominee. Wij zijn er trots op dat hij tevens de oudste inwoner van Harlingen is!

Aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Harlingen – Midlum.

Beste mensen, In juli a.s. mogen we gelukkig weer kerkdiensten houden. Daar zijn we blij mee!

Ook is het mooi dat – als alles technisch meezit – de kerkdiensten dan online gevolgd kunnen worden. Dat was een oude wens, maar deze is nu in de coronatijd versneld ingewilligd. Wel zijn er voor het bijwonen van de kerkdienst nog vele beperkende maatregelen.

*Hiervoor is een zogenaamd Gebruiksplan (GBP) geschreven. Dit plan is goedgekeurd in de kerkenraad van 25 juni jl. Dit gebruiksplan én het landelijke protocol, vormen de basis voor het organiseren van de kerkdiensten in een beperkte opzet, met o.a. max. 100 personen, op afstand van 1,5 meter van elkaar en (helaas) **NIET zingen**.*

Ondanks de beperkingen gaan we vanaf juli toch kerkdiensten houden in de Grote Kerk. Hiervan kunnen we leren hoe deze kerkdiensten beleefd worden en waar we kunnen/moeten bijstellen. Eind juli zal de kerkenraad evalueren hoe we door kunnen gaan op deze wijze. Via de Zondagsbrief wordt u op de hoogte gehouden hoe e.e.a. zich ontwikkelt.

Voor juli geldt een zogenaamd AANMELDPROCEDURE. Zie hierna.

I.v.m. de Coronacrisis is deze aanmeldprocedure streng. I.v.m. onze en uw verantwoordelijkheid dienen we van te voren over een aantal gegevens te beschikken. Dit ook op het oog met besmettingskans en daarna aanvullend omgevingsonderzoek van de GGD.

Voor het bijwonen van de kerkdienst geldt daarom de volgende procedure:

- U dient zich per mail, telefonisch of schriftelijk aan te melden bij de Scriba. Tel. 851995. Mail: scriba@pg-harlingen.nl; Adres: Midlumerlaan 2-28. **NB: vermeld duidelijk naam (namen), adres en telefoonnummer.**
Doet u aub geen aanmeldingen via de Hoeksteen, daar kom ik n.l. niet dagelijks.....
- Uw naam wordt op een lijst geplaatst op volgorde van binnenkomst. Is deze lijst met maximaal 100 personen vol, dan wordt u bovenaan de lijst van de volgende dienst geplaatst.
- Voor de binnenkomst – via de toreningang - wordt uw naam door de coördinatoren geverifieerd en u wordt gevraagd of u verschijnselen heeft van griep en verkoudheid. Is dat het geval, dan mag u niet naar binnen.
- Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
- U wordt een lijst met regels verstrekt en de zondagsbrief kunt u meenemen van de stapel.
- Liedboeken zijn NIET aanwezig i.v.m. gebruik/besmetting.
- Door coördinatoren wordt u een plaats toegewezen. De coördinatoren herkent u aan een opvallend hesje.
- Tijdens de dienst worden er door de koster enkele foto's van de opstelling gemaakt. Dit is eventueel i.v.m. na onderzoek van de GGD.
- Helaas kunnen we voorlopig nog geen gebruik maken van de autodienst.
- Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de noord-, de zuid- of de torenuitgang. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schalen leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken.
- Inmiddels worden onze kerkdiensten opgenomen en online geplaatst.

NB: op onze website is een protocol en een gebruiksplan geplaatst. Hieraan zijn bovenstaande regels ontleend. Dit protocol en gebruiksplan (GBP) is in de kerk aanwezig.

We hopen dat we ondanks de beperkingen van dit moment toch op een bijzondere wijze goede en waardevolle kerkdiensten kunnen vieren. Namens de kerkenraad, Harmen Bloemhof vz en Annie van der Kooi-Zegel scriba